

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Terwijl de Rode Duivels de pannen van het dak speelden, Greg Van Avermaet 8 dagen de gele trui droeg en Trump en Kim Jong-un elkaar ontmoetten, werden de voorbereidingen voor het Groot Kamp 2018 in alle stilte getroffen.

Ondanks het extreem warme weer stond De Zwaluw terug klaar op 29 juli om de camion te vullen en koers te zetten richting Kattenbos, Lommel. Als heuse primeur mochten we dit jaar een volledig bos omkappen, waardoor we weer een tonnenvracht aan hout hadden. Zij die op bezoekdag kwamen, hebben kunnen zien dat het hout veelvuldig gebruikt wordt: constructies, douches, toiletten, materiaalrekjes, noem maar op.

Gezien de aanhoudende droogte kregen we dit jaar (begrijpelijk) geen toestemming om vuur te maken, zelfs een sigaret roken, laat staan barbecueën werd ons verboden. Inventief als we zijn, zorgden we uiteraard meteen voor een oplossing. We bouwden onze eigen gas-barbecues waardoor de bezoekdag alsnog vlekkeloos verliep. Alvast nogmaals dank aan alle bezoekers en volgend jaar voorzien we opnieuw taart!!

De eerste dagen van het kamp was het nog puffen en zweten waarbij waterspilletjes gelukkig soelaas konden bieden. Liters water en af toe een heerlijk briesje, zorgden ervoor dat het best aangenaam was op kamp. Gedurende het kamp namen de temperaturen wat af, waardoor nadien alles volgens plan verliep.

Na een week kamp was het weer tijd voor één van de spannendste momenten van het kamp, de overgang! Een harde noot om te kraken dit jaar want Gedreven Hert heeft na 28 jaar scouting beslist om zijn zaterdagen voortaan anders in te vullen.

Zelf heb ik het geluk gehad 2 jaar leiding van hem te krijgen en 5 jaar te mogen samenwerken als eenheidsleider. Mijn leermeester vindt nu echter dat het tijd wordt de fakkel door te geven en dat hij groot gelijk heeft.

Ik zou een boek kunnen wijden aan Hert, maar de tranen op overgang spraken reedsvoor zich! BEDANKT VOOR ALLES!!

Ik mag uiteraard ook niet vergeten om de andere “stoppers” te bedanken! Bedankt Otter om ons jaren te enthousiasmeren!!

Na vijf jaar leiderschap beslisten ook Impala, Okapi en Pekari de actieve leidersploeg te verlaten om zich toe te leggen op hun studies. Het is altijd jammer om zulke ervaren leiding te zien stoppen, maar ik ben vooral heel blij voor de jaren inzet die ze gegeven hebben en de ontelbare lachsalvo's die we samen hebben meegemaakt!

Tenslotte zijn er ook 2 takleidsters die het stokje doorgeven. Ten eerste is er Vlinder. Na 7 jaar leiding geven, waarvan 2 als takleidster bij de Teerpoten, is het leidinggeven helaas niet meer te combineren met haar werk. Hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan binnen De Zwaluw en we zien je ongetwijfeld nog terug bij onze stamactiviteiten.

Tenslotte neemt ook Husky afscheid van de actieve leidersploeg. Zij begon haar leiderscarrière bij de jongverkenner-jonggidsen maar moest na 1 jaar reeds haar overstap maken naar de wolven waar zij nadien nog 6 jaar is gebleven en uiteindelijk ook Akela is geworden. Wegens studies en werk heeft Husky helaas niet genoeg tijd meer om elke zaterdag naar de scouts te komen, maar we zien haar zeker terug met een heel actieve rol binnen de stam.

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen voor de jarenlange inzet bij De Zwaluw.

Waar er vertrekkers zijn, zijn er uiteraard ook steeds nieuwkomers. We mogen dit jaar 7 nieuwe leiders verwelkomen om ons leidersteam te versterken! Daarnaast hebben we uiteraard ook 2 nieuwe takleiders nodig. Ten eerste zal Koedoe de rol van takleidster op zich nemen bij de teerpoten, niet evident na 1 jaar leiderschap maar ik ben eer 200% zeker van dat Koedoe hier klaar voor is en dat schitterend zal doen. Zij wordt tevens bijgestaan door Cavia die na 2 jaar jvg's de overstap maakt naar de teerpoten.

Ook bij de wolven hadden we een nieuwe Akela nodig en die hebben we gevonden in de persoon van Ree. Hierbij bijgestaan door de ervaren Agame is ook hier de juiste persoon op de juiste plaats gevonden. Samen zullen zij ervoor zorgen dat ook dit jaar de wolventak als grootste tak perfect zal blijven “marcheren”.

Zoals reeds geschreven, is het afscheid van Hert een heel harde noot om te kraken, gelukkig zijn er enkele toppertjes die het zien zitten om mij bij te staan bij de eenheidstaken. Als voorbereiding op de komende jaren zullen Cava, Fitis en Vos als assistent-takleider tevens de rol van assistent-eenheidsleider op zich nemen. Daarnaast neemt Beo de rol van assistent-eenheidsleidster voltijds op zich.

Met vier geëngageerde assistent-eenheidsleiders is het voor mij een pak eenvoudiger om alweer een jaartje het beste van mezelf te geven om dit jaar weer elke zaterdag meer dan 100 kinderen een fantastische tijd te laten beleven!

Om ervoor te zorgen dat onze eenheid blijft voortbestaan hebben we uiteraard elk jaar nieuwe leden nodig. Daarom bij deze nog eens een warme oproep om eens aan ons te denken wanneer je vrienden en/of kennissen hebben die eraan twijfelen om hun zoon/dochter naar de scouts te sturen. Aan de jongsten onder ons, mogen jullie uiteraard ook jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Vooral bij de teerpoten hebben we nog behoorlijk wat open plaatsen.

De gewijzigde wetgeving noodzaakt ons ook onze **privacyregels** een beetje aan te passen. Wij zullen vanaf september vragen aan elk lid, jonger dan 16 jaar, om een inschrijvingsformulier te laten ondertekenen om ons zodoende in regel te stellen met de vigerende wetgeving. Indien er vragen zijn omtrent de privacyregels kan u steeds bij mij terecht.

Er rest mij enkel nog een laatste maal alle leiding en stam te bedanken voor het schitterende kamp! Daarnaast zie ik jullie heel graag allemaal terug tijdens de vergaderingen en het vertrek op herfstkamp 2018 op zaterdag 27 oktober. Daarnaast nodig ik jullie ook allemaal van harte uit op onze spaghettiavond 17 november 2018. Daarbij ook nog de vermelding dat onze wijn doorheen het hele jaar kan worden besteld!

Groeten en tot binnenkort!!

Actieve Fret

Sam Bastiaens- Eenheidsleider

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR

HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!

Solidariteit Op Maat: het SOMfonds van FOS Open Scouting

Dat het bij de scouts reuzefijn is, is al lang geen geheim meer. Omdat het voor zowel FOS Open Scouting als De Zwaluw zeer belangrijk is dat iedereen van deze fun kan genieten, stellen wij jullie graag even het **SOMfonds** voor. Dit fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook volop genieten van de scouts.

Wil je meer informatie over dit fonds, of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust iemand van de eenheidsleiding en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.



Organigram 2018-2019

Het leiderskader voor het komende jaar ziet er zo uit. Aarzel zeker niet om ook eens onze website te raadplegen; daar vind je extra informatie.

Eenheidsleiding

Sam Bastiaens - Fret - EL Jakobe Haeck - Beo - AEL

Teerpoten
Sara Mens - Koedoe - TL Rozan Michiels - Cavia - AEL Bruno De Vos - Ouistiti - HL Michiel Vindevogel - Argali - HL Marthe Teunissen - Sika - HL Balder Mervillie - Dromedaris - HL

Wolven
Febe Declercq - Ree - TL Lars Desomer - Agame - EATL Helena Dierickx - Sitta - HL Arne Stroo - Jakhals - HL Simon Verschelden - Klipdas - HL Simon Meyskens - HL Joshua Naessens - HL

Jongverkenners-Jonggidsen
Borre Van de Walle - Kameleon - TL Cato Dambre - Fitis - AEL Maarten Depoortere - Wouw - ATL Arthur Warmoes - Hyena - HL Gilles Dewever - Toko - HL Ramon Demey - Picus - HL

Verkenners-Gidsen
Francis Verkinderen - Dingo - TL Aaron Dierickx - Vos - AEL Merel Stroo - Flicka - ATL Raoul Rombouts - Caraya - ATL Ruben Hoflack - Gaai - HL

Seniors
Dino Coppens - Fennek - Hoofdseniormoderator
Yanne Mortier - Pinguïn - Seniormoderator
Tobias Haeck - Lynx - Seniormoderator

Stam

Leidersweekend

Dit educatieve weekend wordt georganiseerd voor alle leiding en seniors. Ze krijgen informatieve cursussen die hen helpen om nog betere leiding te worden. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor de nodige ontspanning tussendoor. Dit sfeervolle en leervolle weekend gaat door op ons terrein in Wondelgem van **zaterdag 20 oktober om 8u00 tot zondag 21 oktober om 16u00** en bedraagt **€20,00**.

Herfstkamp

Ook dit najaar gaan we de Olmense bossen onveilig maken tijdens ons befaamde herfstkamp! We trekken naar het alombekende terrein, De Spreedonken.

Het adres is:

"De Spreedonken"

Gestelseweg 12

2491 Olmen (Balen)

Het kamp gaat door van **zaterdag 27 oktober tot en met woensdag 31 oktober 2018**.
Kostprijs: **€80** tot en met 13 oktober, **€90** na 13 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **13 oktober 2018**, maar bij voorkeur via overschrijving op het rekeningnummer BE40 0014 9451 4463.

Verdere details vinden jullie in de kampfolder die tijdig meegegeven wordt met de kinderen!

Spaghettiaavond

Op **zaterdag 17 november** houden we naar jaarlijkse traditie onze populaire spaghettiaavond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté, die bovendien door onze eigen leiding gemaakt is!

Dit feest trekt al jaren heel veel volk. Ook dit jaar rekenen we op jullie hulp om ons evenement te steunen. Breng dus gerust al jullie familie, vrienden, burens en verre kennissen mee: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Meer info vinden jullie in de spaghettiaavondfolder.

Totemraad

De totemraad van De Zwaluw stelt dit jaar trots 12 nieuwe leden aan jullie voor. Aanschouw ze hieronder. Proficiat aan allen!

Milan Vande Geuchte – Plezante Jako



Leon Demey – Schalkse Lemming



Muna Mann – Vrijmoedige Lacha



Matisse Dewever – Weerbarstige Banteng



Emile Eggermont – Verwonderde Spinaap



Karel Boogaerts – Toegewijde Salamander



Marie Eggermont – Toegenegen Koi



Gil Declercq – Markant Roodborstje



Alix De Boever – Flegmatieke Emoe



Benjamin Meersseman – Onverstoorbare Gaviaal



Margot Despriet – Aanwezige Jacana



Balder Mervillie – Onverzettelijke Dromedaris



Verlaten de eenheid...

Jammer genoeg moet De Zwaluw ook dit jaar afscheid nemen van enkele grandioze leiders. Zaterdag na zaterdag en kamp na kamp hebben zij het beste van zichzelf gegeven. Hun jarenlange inzet wordt enorm geapprecieerd en daarom staan we hier graag even stil bij hun scoutscarrière. Bedankt voor alle verwezenlijkingen. Jullie zijn stuk voor stuk fenomenen van formaat. Al weten we toch zeker: wij zien elkander weer!

Emil Kerckhove of Enthousiaste Otter

Emil Kerckhove volgt in 2010 zijn vriend Arne naar De Zwaluw bij de wolven. Bij Emil valt vooral meteen op dat hij heel goed is in de groep entertainen en het voortouw nemen in de groep. Dat hij op bepaalde momenten echt niet uit zijn lood te slaan is, bewijst hij tijdens omgekeerde dag bij de JVG's waarbij hij zelfs in slow-motion en omgekeerd uit de tent komt wanneer gevraagd wordt om te verzamelen. Als Emil ergens voor gaat, merk je dat ook. Hij komt meermaals voor als winnaar bij een spel en kroont zich bij de JVG's dan ook tot mister JVG. Later dat jaar behaalt hij ook zijn totem **Enthousiaste Otter**, waarna hij prompt ook Jongverkenner van het jaar wordt. Otter draagt zijn



totem waardig en zorgt er voor dat er steeds sfeer in de groep wordt gebracht, zeker samen met zijn broers Ouistiti en Argali. Zo is Otter ook al heel snel bereid om de volledige eenheid te entertainen door het leiden van de kampvuuravond, nog voor hij bij de leiding komt! Otter heeft ook het privilege om na 16 jaar terug deel uit te maken van een seniortak waarmee hij op buitenlands kamp trekt naar Roemenië. Na dit schitterende jaar is het tijd om door te schuiven naar de leiding. Otter komt terecht bij de wolvenleiding onder het oog van Husky. Door zijn vele nevenactiviteiten is het voor Otter echter niet evident om elke zaterdag aanwezig te zijn. Enthousiaste Otter besluit dan ook de actieve leidersploeg te verlaten, maar niet voor een laatste

magnifiek kamp te beleven en de eenheid nog een laatste keer te verblijden met zijn animerende talent tijdens de kampvuuravond. Wij danken Otter voor al het enthousiasme dat hij de laatste jaren heeft getoond binnen De Zwaluw en we hopen hem tijdens Stam-activiteiten nog vaak te mogen verwelkomen!

Pepijn Verscheure of Aarzelende Okapi

Pepijn Verscheure vervoegde de eenheid in 2004. Hij startte als laatste jaar teerpootje. Als snel gaat hij over naar de wolven. Daar komt hij over als een wolf die goed in de groep ligt. Pepijn is als wolf een echte teamspeler en wint vaak door zijn enthousiasme. Ook bij de JVG's zien we dat Pepijn een jonge kerel is met veel energie die graag naar de scouts komt en het liefst alle spelletjes wint. Bij de JVG's maakt Pepijn kennis met het commando, daar blijkt hij minder enthousiast over te zijn. In zijn 3de jaar JVG



behaald Pepijn zijn 2e klas en krijgt hij de totem **Aarzelende Okapi**. Samen met zijn beste vriend Kleurrijke Hyena verlaat hij de JVG's en wordt hij verwelkomd in zijn nieuwe tak bij de verkenners. Na 2 prachtige scoutingjaren bij de verkenners wordt Okapi hulpleider bij de JVG's. Drie jaar later mag het voor hem een stapje verder en besluit hij om het leidersteam van de verkenners de vervoegen. Zijn laatste jaar als leider kon hij er jammer genoeg steeds minder bij zijn door zijn studies. Daarom besluit Okapi zich volgend jaar volledig te concentreren op zijn studies. We wensen hem veel succes hiermee en bedanken hem voor de mooie jaren die hij De Zwaluw heeft geschonken.

Matthew Wright of Verbaasde Pekari

Matthew komt in de scouts september 2006. Matthew komt vooral veel op de foto voor met allerlei verschillende bekken. Fotogeniek is iets anders! Bij de wolven is er vooral het trio Arthur, Pepijn en Matthew zelf die de flauwe plezante uithangen en in alles uitblinken. Of beter gezegd klungelen? Zo moesten deze drie vastgebonden aan elkaar een parcours zo snel mogelijk afleggen, dit ging echter niet zonder te vallen om de halve meter. Matthew is ook vaak tegendraads, zo



beweerde hij zelfs bij de JVG's dat hij niet kan dobbelen. Ondertussen heeft hij ook dit geleerd op de scouts! Matthew is blijkbaar ook nog eens een goede danser, want samen met Arthur dansten ze maar al te graag in hun onderbroek rond Cataras. Bij de JVG's behaalt Matthew reeds zijn totem **Verbaasde Pekari**. Pekari komt graag naar de scouts, dat toont hij ondermeer door met een volledig been in de plaaster dan toch maar mee te gaan op kamp. Na de JVG's komt Pekari bij de VG's. Daar herinneren we hem als leiding vooral als de jongen die zijn iPhone kwijt was tijdens het kamp. Iedereen heeft ernaar gezocht, er is heel wat over gezaagd. Slechts 1 ding was nog mogelijk. Hij lag onder de plankenvloer. Uiteindelijk bleek het toch allemaal niet zo erg en zat hij in de rugzak van Leeuw. Na zijn verkenner-tijd komt Pekari bij de wolvenleiding terecht. Daar vormt hij vooral een olijk duo met Panter. Verder kennen we Pekari de laatste jaren als een heuse entertainer en heel goede leider. Na enkele



pogingen behaalt Pekari uiteindelijk zijn Woudloper, waardoor hij wordt toegelaten bij de scoutingleiding. Na een jaartje JVG's ging hij zelf over naar de VG-leiding waar hij bij zijn leeftijdsgenoot Dingo terecht komt. Na een schitterend jaar bij de VG's besluit Pekari nu toch dat het tijd is voor iets anders. Meer focus op zijn studies en inzetten op zijn acteertalent zorgen ervoor dat Pekari de actieve leidersploeg verlaat. We zullen het, af en toe, tegendraads gedrag maar vooral de vele grappige momenten met Pekari missen, maar we zien hem ongetwijfeld nog terug bij de Stam. Enorm bedankt voor de jarenlange inzet bij De Zwaluw Pekari!

Luka Mann of Innemende Impala

Luka vindt haar plaatsje in onze eenheid in 2005. Zo begint ze haar scouts carrière in de wolventak, waar ze ook zou eindigen. Een warm nest dat haar nauw aan het hart ligt. We kennen Luka als een creatieve, vrolijke en altijd uitgeslapen persoon. Vooral het creatieve komt al van jongs af aan sterk naar



voor. Zo stond ze in 2007 op de 3^e plaats voor het handgetekende ontwerp van het wijnetiket. Ook de wolventechnieken laten haar niet koud en zo behaalde ze haar zilveren wolf in haar laatste jaar als welp. We kennen Luka ook als iemand die erg wispelturig kan zijn, zeker wanneer het om spelen en/of technieken gaat, maar ze is op zich een volhouder. Zo wint ze bij de JVG's het spel Gotcha, al kan dat natuurlijk ook zijn omdat Luka als geen ander mensen om haar vinger kan winden.

Door het gegeven dat zij zo makkelijk mensen om haar vinger kan winden en zich altijd overal kan uitpraten, krijgt zij in haar laatste jaar JVG's de totemnaam **Innemende impala**. Zij gaat nadien over naar de VG's waar ze vooral vaak in discussie treedt met Leeuw, omdat zij uit de buurt wordt gehouden van haar "besties" Ara en Pinguïn. Daarnaast kan er uiteraard af en toe discussie ontstaan omdat Impala het graag op haar gemak doet en daardoor ook vaak als laatste klaar is ;).



Na haar carrière bij de VG's gaat Impala, via een heel korte omweg bij de JVG's, over naar de wolvenleiding waar ze de junglenaam **Phaona** krijgt. Impala zit ongelooflijk graag bij de wolven en zal er tot het einde blijven. Daar wordt ze vooral herinnerd als iemand die altijd met iedereen kan samenwerken, maar vooral ook iemand die altijd haar gedacht zal zeggen wanneer ze ergens niet mee akkoord gaat. Ondanks haar strenge maar rechtvaardige optreden is Impala steevast één van de favorietjes bij de Wolven. Haar uitstekende leiderschap zorgen ervoor dat zij haar laatste jaar als enorme steunpilaar dient bij Husky. We zagen het al

voor ons dat Impala voor jaren de nieuwe Akela zou worden, maar het heeft helaas niet mogen zijn. Wegens haar studies dieetkunde, waardoor zij ook een fruitrevolutie creëerde en een gezonde dag wist in te voeren, heeft Impala nu beslist de actieve leidersploeg te verlaten. De Zwaluw kan enkel blij zijn met zoveel jaren inzet en

plezier dat we hebben mogen beleven. We zullen jou en je zotte kuren zeker missen!
Bedankt voor alles!



Zowie Mann of Onbezorgde Vlinder

Zowie Mann of Onbezorgde Vlinder heeft 17 jaar in de scouts gezeten. De eenheid verwelkomde haar als teerpootje in 2001. Al snel groeide ze uit tot een echte goede wolf, daarom werd ze benoemd tot Mowgli. Niet alleen was ze Mowgli bij de wolven, maar ze behaalde ook haar zilveren wolf, een echte prestatie. Toen ze overging naar de JVG's kwam ze vaak grappig uit de hoek. Dit kwam doordat ze meestal eerst handelde en er dan pas over nadacht. Zo kon het wel eens gebeuren dat Vlinder op tocht de weg niet vond en pas later doorhad dat dit kwam doordat ze haar kaart omgekeerd vast had. Dit zorgde voor veel sfeer binnen de tak!

In haar eerste jaar verkenners behaalde Zowie Mann haar prachtige totem **Onbezorgde Vlinder**. Sommigen zijn het niet eens met haar adjectief en noemen haar ook wel "felle vlinder".

Ook bij de verkenners zorgt ze voor veel amusement in de groep door haar grappige opmerkingen.

In 2011 gaat Vlinder naar de leiding, daar zet ze zich volledig in voor de kleinsten van de scouts. Na 5 jaar haar takleider te ondersteunen werd ze zelf takleider van de teerpootjes. Dit deed ze twee jaar lang met veel passie en enthousiasme. Nu Zowie haar studies in de orthopedagogie heeft afgerond begint het echte werklevens. Dit valt moeilijk te combineren met leiding geven en daarom besluit ze zich volledig in te zetten als stam. We weten dat dit niet echt een afscheid is en dat we haar volgend jaar nog veel zullen zien. Bedankt Vlinder voor de vele mooie jaren die je de Zwaluw hebt gegeven.



Louise Suy of Subtiele Husky

Louise Suy komt pas in de scouts bij de Wolven nadat ze zich eerst proberen amuseren heeft bij onze christelijke tegenhanger. Gelukkig zag zij al snel het licht en voegde zij zich bij onze eenheid. In haar jonge jaren was Louise eerder een “stilleke” dat enkel echt ten tonele kwam wanneer het tijd was voor de sportproeven. Bij de wolven en de jonggidsen trekt ze voornamelijk op met hartsvriendin Zowie. Hoewel Louise dus eerder stil is laat ze zich soms subtiel opmerken door bijvoorbeeld plots verhalen te vertellen over gemuteerde koepaarden.



Eens bij de VG's gekomen, begint Louise zich meer en meer te profileren en krijgt daar ook de schitterende totemnaam

Subtiele Husky. Zij legt datzelfde jaar ook haar woudloper af en dwingt dan ook haar plaats af in het leidersteam van de jongverkenner-jonggidsen waar zij met Lama en Giraf 2 geweldige leermeesters krijgt. Ondanks schitterende leiderscapaciteiten en het feit dat ze heel graag gezien is door de kindjes, wordt Husky weggepromoveerd naar de Wolven, waar zij de junglenaam **Jacala** verkrijgt. Dat Husky steeds meer uit haar schulp kruipt en niet meer het stille meisje van weleer is, bewijst zij tijdens groot kamp van 2013 waar zij samen met nieuwe hartsvriendin Katta de kampvuuravond presenteert, wie had dat ooit gedacht?! Husky voelt zich wel in haar sas bij de wolfjes en na enkele jaren ondersteuning te hebben geboden aan Mees en Arasari, besliste Husky vorig jaar eindelijk dat het tijd was voor een stap hogerop. Wat de eenheidsleiding al lang had gehoopt, werd eindelijk waarheid: Husky zou voortaan de wolvenleiding “The Wolfpack” aansturen als Akela.



Ze brengt een nieuwe “schwung” in de tak waar het Quickstep-Ettix team nog maar van kan dromen. Hoewel Husky dit schitterend heeft gedaan, komen aan alle mooie liedjes een eind. Met een scouts carrière van 15 jaar, waarvan 7 als leidster, nemen wij met pijn in het hart afscheid van Husky, die gelukkig wel heeft beloofd nog veel te doen binnen de Stam.

Bedankt voor de vele jaren inzet binnen De Zwaluw!!

Karel-Simon Slock of Gedreven Hert

De carrière van Hert (niemand die zijn burgernaam nog weet) beschrijven zou ons veel te ver leiden. We zullen proberen om deze lofzang zo kort mogelijk te houden. Ene Karel-Simon komt in de winter van 1990 aankloppen aan de poort van basisschool De Muze (een bel bestond toen zelfs nog niet). Hij doorspartelt alle jeugdreeksen met bravoure en behaalt uiteraard alles wat te behalen valt. Al snel bij de jongverkenner behaalt Karel-Simon zijn totemnaam **Gedreven Hert**. Hij maakt nadien zo'n danige indruk dat hij zijn leiderscarrière meteen mag beginnen bij de



jongverkenner-jonggidsen, best uitzonderlijk in die tijd! Hert is altijd heel rustig en diplomatisch en is heel moeilijk uit zijn lood te slaan. Enkel wanneer je echt onder zijn vel kruipt kan hij eens uit zijn "krammen" schieten. Zo is er het moment waar Indri met frikadel in het gezicht van Hert slaat, niet meteen het beste idee! Gedreven Hert is daarna ook een echt competitiebeest, dat bewijst hij door tijdens het voetbal steevast te willen winnen en zelfs zijn schenen kapot te lopen tegen een paaltje bij een wilde achtervolging tijdens een avondspel. En om dit een laatste keer te kunnen schrijven: "Hert zei Bert en hij scheet keien"!

Na 1 jaar jongverkenner-jonggidsenleider, 5 jaar verkenner-gidsenleider, waarvan 2 als takleider en 6 jaar bij de eenheidsleiding waarvan 2 jaar als EL besluit Hert voor een eerste keer de actieve leidersploeg te verlaten, nadat hij net met Lama en Leeuw de Challenger heeft gewonnen. Hert kan De Zwaluw echter niet loslaten en na twee jaar heel actieve stam te zijn geweest, beslist Hert om zich terug bij het eenheidsleidersteam te voegen om Fret en Lama bij te staan bij hun taken. Deze laatste 3 jaar werpt Hert zich meer en meer op als vaderfiguur binnen de eenheid, de **Karmon** van de bende zeg maar, die ten alle tijden de kalmte weet te bewaren en die ervoor zorgt dat alles vlot blijft draaien.



Na 28 jaar actief te zijn geweest binnen De Zwaluw en quasi elke zaterdag aanwezig te zijn geweest, is het ook voor gedreven Hert welletjes geweest.

Een onwaarschijnlijke dank van de volledige eenheid voor alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan! **BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT!**

Artikel Stam Groot Kamp 2018

De Stam was uiteraard ook weer van de partij op de jaarlijkse hoogmis van onze eenheid, want spelende kinderen en animerende leiders hebben nu eenmaal veel honger en dorst. Vooral dat laatste sprong er dit kamp uit, door de toch wel zeer extreme temperaturen in augustus. De lokale supermarkten konden het zo snel niet aanrukken of wij hadden het mee, dus nogmaals onze excuses aan de Lommelse bevolking voor de lege rekken 😊

Niettegenstaande de hitte (vooral in de keukentent) toverde de ploeg toch telkens weer een glimlach op de gezichten van de kinderen, de beste indicatie dat het eten meer dan te pruimen was. We hebben de favorieten nog eens opgelijst.

Populairste ontbijt: Ontbijtgranen in alle soorten

Populairste middagmaal: WAP (whatelse?)

Populairste dessert: chocopudding

Populairste vieruurtje: Pannenkoeken

Populairste drank: WATER!!

Ik ga er hier verder weinig tekst aan vuilmaken en de foto's laten spreken, dat is het leukst voor iedereen.

Uw ploeg ter plaatse,

Intense 'Servke' **Serval**, Volhardende **Grizzly**, **René Rombouts**, Nieuwsgierige 'Ari' **Arasari**, Goedgelovige 'Kathy' **Katta**, Scherpzinnige 'Hindus' **Hinde**, Gewiekste 'Pinter' **Panter**, Gemotiveerde 'Den Beste*' **Leeuw**, Strijdvaardige **Mustang(k)**, Wispelturige **Timalia**, Ingetogen **Egel**, Schuchtere 'Albi' **Albatros**, Charmante **Gazelle**, Terughoudende 'Gigi' **Giraf**, Eigenwijze **Lama**, Kieskeurige **Cataras**, Zorgeloze 'Den Beste*' **Saki**, Gemakzuchtige 'Kenji' **Cholo**, Oprechte 'Barry' **Baribal**, Kalme **Kongoni**, Trotse **Harpj**, Grappige **Forel**, Plezierige 'Danny de' **Vink**, Energieke **Kolibri**, Behulpzame 'Papi' **Condor**, Bedrijvige **Boa**, Vlotte **Wantibo**, **Virginie Wylleman** (Most PromisingRookie), Gekscherende **Specht**, Vlotte **Ibis** en last but notleast Praatzieke 'ChizzlemyDizzle' **Wezel**

Ook een dikke merci aan de ouders van **Mirthe**, die ook een handje hebben toegestoken in de keuken!

*Beide heren claimen deze titel, hoewel ze eigenlijk weten dat die toebehoort aan **Hert** ;)







Artikel Teerpooten Groot Kamp 2018

Zondag 5 augustus

De eerste dag van het kamp was eindelijk aangebroken. Door het harde werk van de leiding op voorkamp konden de 11 super enthousiaste Teerpootjes zich al direct bij aankomst installeren in een tent. Hierna konden de ouders genieten van een heerlijke barbecue en de kindjes van een pistolet met chipolata. Na het eten was er tijd voor enkele kleine spelletjes in het Speelbos en tijdens het vieruurtje konden de kindjes nog een laatste kusje geven aan mama en papa. Vanaf dan kon het kamp echt beginnen, dit deden we door doeken te beschilderen in het thema Azië om de zithoek mee te versieren.

Om het kamp goed in te zetten was het eerste grote spel het eenheidsavondspel waarbij **Kobe De Coensel** ontvoerd werd door de mannen van FAKE omdat hij zagezegd een besmettelijk virus had, gelukkig kon heel de eenheid samenwerken met REAL om de ontvoerde kinderen van elke tak te bevrijden en FAKE uit te schakelen. Na een vermoeiende en lange dag vielen de Teerpootjes al snel in slaap in hun bedje.

Maandag 6 augustus

De eerste volledige dag van het kamp begon. De Teerpootjes werden gewekt door **Mang** en tijdens de turnles merkten we al dat het een goede zonnige dag ging worden. Na het ontbijt was het tijd voor inspectie. Het was nog maar de eerste dag, maar de tent opruimen was toch al eens nodig. Velen waren dit al snel beu, maar gelukkig was **Ella Neiryck** er nog want zij vond het namelijk leuk om op te ruimen. Voor het middageten werden de teerpootseisen gegeven door **Kaa** en **Rikki-Tikki-Tavi** en er werd



ook nog een spelletje Kiekeboe gespeeld. Na een heerlijke maaltijd klaargemaakt door de stam konden we een beetje uitrusten of zoals velen gezellig een spelletje UNO spelen samen met **Leon Van Peteghem**.

Na de middag gingen de jongens mee met Jop en de meisjes met Yuki want zij gaven een feestje. Nadat de meisjes en

jongens leerden dansen, zich opmaakten en feestkledij maakten was er tijd voor een klein feestje en een lekker vieruurtje. In de avond vertelde **Kaa** een leuk verhaaltje terwijl de Teerpootjes genoten van hun snoepjes. Tot Grote Smurf opeens al wenend toe kwam, zijn geliefde Smurfin was alweer eens ontvoerd door Gargamel en hij vroeg om hulp. De Teerpootjes wilden graag helpen en dankzij hun toverdrank kon Gargamel vergiftigd worden en werd Smurfin bevrijd. Na deze goede daad kropen de Teerpootjes in hun slaapzak.

Dinsdag 7 augustus

De Teerpootjes werden vandaag rustig gewekt door **Raksha**. Alle spieren werden losgeschud tijdens de turnles en ook een goed ontbijt was belangrijk want na de inspectie gingen we sporten. Omdat het alweer zo een warme dag was, deden we enkel hoogspringen en verspringen, hierbij sprong **Otto Van De Velde** het hoogst en **Leon Van Peteghem** het verst. Na deze inspanningen was iedereen hongerig en gingen we eten. Tijdens de siësta zette de leiding alles klaar om waterspelletjes te spelen. We namen allen een frisse duik in het zwembadje, speelden kleine spelletjes op een doek met bruine zeep en speelden tik-tak-boem met waterballonnen. Iedereen waste zich nog eens en dan was het alweer bijna tijd voor het avondeten. Na de zangles kwam er plots een beer om hulp vragen want Van den vos Reynaerde had weer dieren bestolen en vermoord. Er werd een list bedacht en na drie keer proberen lukte het toch om hem gevangen te nemen. De Teerpootjes werden bedankt en iedereen ging uitgeput na een warme dag in bed.



Woensdag 8 augustus

Er was alweer een nieuwe dag aangebroken, nadat we ons even losgeschud hadden tijdens de turnles van **Rikki-Tikki-Tavi** konden we ontbijten. Zoals elke dag lag de tent er weer rommelig bij dus de inspectie was niet overbodig. Plots ging tijdens de inspectie het noodalarm en iedereen moest geëvacueerd worden, gelukkig was het maar een oefening en iedereen kon terug naar het kamp om op te ruimen. Hierna kregen we een morele opvoeding van **Mang** met als onderwerp 'je oogst wat je zaait'.

Tijdens de siësta werden de Teerpootjes gewekt door de leiders van België en Italië om naar de speech van Frans Ferdinand te luisteren samen met de hele eenheid, maar Ferdinand werd daar brutaal vermoord. De leiders verklaarden oorlog aan elkaar en de leider met de meeste punten in verschillende duels won. Elke leider nam zijn groep mee en begon aan de duels. Na een eindgevecht was Italië uiteindelijk de grote winnaar. Door al dat spelen waren de Teerpootjes heel vuil en ging iedereen zich nog eens grondig wassen.

's Avonds werd er weer eens superenthousiast gezongen tot Einstein om hulp kwam vragen omdat iemand hem neergeslagen had en zijn relativiteitstheorie had gestolen. Door die harde klap op zijn hoofd was hij de formule vergeten en samen met de Teerpootjes ging hij op bezoek bij al zijn rivalen om de dief te vinden. Uiteindelijk kwam het uit dat Newton de formule had gestolen en ze konden hem overmeesteren door hem neer te slaan met een appel. Na een dag vol plezier konden de Teerpootjes zachtjes wegdromen in hun tent.

Donderdag 9 augustus

Kaa maakte de Teerpootjes wakker met de woorden: "Opstaan en uniform aan". Er was namelijk een verrassing gepland vandaag. Na de korte inspectie kwamen de Teerpootjes te weten wat deze verrassing was, want iedereen moest zijn zwemzak klaarmaken. We kregen gesmeerde boterhammen mee en begonnen aan onze wandeling naar het station. Iedereen ging met de trein behalve **Marie Pauwelijn, Kobe De Coensel** en **Jacob Leveugle**, zij mochten met de auto gaan omdat zij als enigen een perfecte inspectie hadden. Na de treinrit at iedereen eerst nog enkele boterhammen om energie op te doen voor in het zwembad. We maakten veel plezier in het golfbad, het bubbelbad, de wildwaterbaan en de glijbaan. Toen iedereen uitgeput van al het zwemmen was gewassen, aangekleed en al zijn spullen teruggevonden had kregen de Teerpootjes nog een ijsje. Er was nog even tijd voor de speeltuin en dan was het alweer tijd om terug te keren naar het kampterrein. Het werd een extra lange treinrit omdat de deuren niet opengingen op de halte waar we moesten uitstappen, dus we bleven nog een halte langer op de trein zitten. Door ons avontuurtje met de trein kwamen we later dan voorzien op het kampterrein, maar gelukkig stond het eten daar al op ons te wachten. Hongerig schoven we allemaal onze voetjes onder tafel en genoten we van de lekkere en welverdiende maaltijd. Iedereen was moe van al het zwemmen dus in de avond werd er nog een korte en spannende quiz gespeeld waarbij het team Auw Auw won. Moe en voldaan viel iedereen snel in slaap.

Vrijdag 10 augustus

Opstaan! Alweer moesten de Teerpootjes opstaan in uniform. Tijdens de turnles van **Chikai** werden de beentjes goed losgeschud want vandaag gingen we op explo. Er werd stevig ontbeten en na de inspectie vertrokken we in twee groepen. Het werd een stevige wandeling met veel opdrachtjes onderweg en leuke gesprekken met de leiding waar we bij iedereen zijn leukste dag van het jaar te weten kwamen. Bij de meesten was dit Kerstmis, Nieuwjaar of hun verjaardag maar bij **Kobe De Coensel** was dit de eerste dag van Groot Kamp. Net toen iedereen een beetje moe begon te worden waren we bijna aan het eindpunt. Dit bleek de frituur te zijn! Na een grote portie frieten met mayonaise en ketchup en een frikandel had iedereen weer energie voor het laatste stukje stappen naar de speeltuin. Het begon alweer avond te worden, dus tijd om terug te keren, want op het terrein stond nog een verrassing te wachten. Er was namelijk een supergezellige BBQ samen met de Wolven. Tijdens het wachten op de broodjes met een hamburger werd er gezongen terwijl **Mang** de liedjes begeleidde op zijn ukelele. Met onze gevulde magen kropen we in bed om terug fit te zijn voor de volgende dag.

Zaterdag 11 augustus



“Goedemorgen Teerpootjes!” klonk het deze ochtend. Op deze nieuwe ochtend in het Kattenbos gaf **Mang** turnles. We aten lekkere boterhammen met choco en dronken een beetje melk. Iedereen ruimde nog eens goed zijn tent op en na de inspectie gingen we naar het Speelbos om jagersbal en enkele andere spelletjes te spelen. Door al dat spelen kregen we honger dus gingen we eten. Opnieuw had de stam een heerlijke maaltijd voor ons klaargemaakt.

We konden in de middag een beetje rusten op ons bed om ons eten te laten zakken. Toen iedereen uitgerust en met themakledij terug in de zithoek zat, kwam er een zeemeermin vertellen dat er een schat op de bodem van de zee lag, maar om haar te helpen zoeken moesten ze zichzelf eerst bewijzen. De Teerpoten slaagden hierin door te leren lopen met een zeemeerminnenstaart en zelf zeemeerminnenbikini's te maken, hierin was **Suzy Albers** zelfs zo goed dat ze er twee maakte en **Jerome Berghe** maakte zijn eigen ontwerp met blaadjes. Na al dat werk werd het tijd om de schat te zoeken met een verscheurde schatkaart, gelukkig kon **Otto Van De Velde** al snel de kaart in elkaar puzzelen en konden ze de snoepjesschat verdelen.

Na het avondeten en de zangles vertelde **Raksha** nog een verhaaltje. Deze avond was er alweer iemand die om hulp vroeg, dit keer was het de noedelrestaurantuitbater Murakami. Zijn noedelrestaurant was afgebrand en hij had hulp nodig om tegen de avond terug alles klaar te hebben, want het was zijn eerste openingsdag en hij verwachtte veel volk. Dit lukte de Teerpooten en ze konden met een gerust hart gaan slapen.

Zondag 12 augustus

De Teerpootjes stonden vandaag weer op in uniform, want het was namelijk een heel belangrijke en spannende dag. Het was overgang, de dag dat we te weten kwamen wat de nieuwe leidersploeg van het volgende jaar zal zijn. Op die dag werden er ook prijzen uitgedeeld voor prestaties van het afgelopen jaar. Deze dag breng je dan ook door met deze nieuwe tak.

Na het ontbijt en een korte inspectie begon de spanning. De hele eenheid verzamelde aan de JVG-vlakte. De eerste en meteen ook een heel belangrijke prijs die werd uitgereikt was Teerpoot van het jaar en dit jaar was dit ... **Jacob Leveugle**. Omdat **Jacob** nog een jaartje bleef bij de Teerpooten werd hij meteen ook Grijs Broer. Hierna kwamen de sportprijzen: **Victor De Munter** op de derde plaats, **Leon Van Peteghem** op de tweede plaats en als eerste **Otto Van De Velde**. Alle prijzen waren uitgedeeld en het was nu tijd voor de leidersploeg. Jammer genoeg kwamen we te weten dat **Raksha** en **Kaa** de tak verlaten, maar gelukkig bleven **Rikki-Tikki-Tavi**, **Mang** en **Chikai** die de nieuwe **Raksha** wordt. Er kwamen ook nog 3 nieuwe leiders bij namelijk 2 seniors: **Sika** en **Dromedaris**, en **Cavia** die van de JVG's kwam. Enkele Teerpootjes gingen over naar de Wolven dus na de overgang bleven er nog 6 Teerpootjes over. Er was nog even tijd voor een korte kennismaking en dan gingen we eten.

Het middagspel was het doopspel van de nieuwe leiding, hierbij had elke nieuwe leiding 2 Teerpootjes nodig die de leiding zo vuil mogelijk moesten maken met verschillende ingrediënten die ze verdienden. **Sika** had hier minder geluk want **Marie** leefde haar helemaal uit om haar nieuwe leiding 'zo mooi mogelijk te maken'. Na het vieruurtje waste de nieuwe leiding zich heel grondig terwijl de Teerpootjes zich ook nog eens wassen. Voor het avondeten speelden we nog enkele kennismakingsspelletjes. Tijdens de zangles kwam er een arme man om hulp vragen, hij was op zoek naar werk en de Teerpootjes



moesten hem helpen. De man vond werk en de Teerpootjes kropen moe in bed, op naar de volgende dag.

Maandag 13 augustus



Na een goede nachtrust wekte **Kaa** de Teerpootjes om alle armen en benen te kunnen uitrekken tijdens de turnles. Er werd ontbeten en opgeruimd en omdat het regende, speelden we tot het middageten gezelschapspelletjes onder onze zithoek. Net wanneer we een beetje rustig in onze tent lagen, kwam Maggie De Block aangestrompeld. Ze wilde graag vermageren maar wist niet hoe. De Teerpoten beloofden dat ze het gingen uitzoeken voor haar. Toen de

Teerpoten terugkwamen na hun zoektocht vertelden ze dat ze moest sporten en gezond eten.

Iedereen waste zich en dan was het voor de eerste keer tijd om al enkele mopjes te verzinnen en oefenen voor op de kampvuuravond. Na al dat gelach kreeg iedereen honger en na het avondeten luisterden we op deze regenachtige avond gezellig naar het verhaaltje van **Mang** dat werd onderbroken door Aladdin. De geest moest gekalmeerd worden, want hij had prinses Yasmine pijn gedaan. De Teerpoten konden goed helpen en sloten af met een groepsknuffel met Yasmine en de geest. Iedereen terug gelukkig, dus tijd voor de Teerpootjes om in hun droge tent te kruipen.

Dinsdag 14 augustus

De voorlaatste dag van het kamp was aangebroken, de dag van kampvuuravond. Tijdens de turnles van **Rikki-Tikki-Tavi** werden onze lachspieren al eens goed losgemaakt en na de inspectie oefenden we nog eens onze mopjes in het Speelbos. In de middag was er nog een kort middagspel zodat er nog voor een laatste keer kon geoefend worden.

De avond begon al met een mopje van de leiding, de Teerpootjes dachten namelijk dat ze op dropping gingen. Nadat de groepjes gemaakt waren, konden ze helemaal uitgerust met zaklamp en veel zin voldoende boterhammen eten voor hun tocht. De leiding reed een beetje rond en zette hen geblinddoekt af op een verlaten padje niet

zo ver van het terrein. Sommigen beweerden dat ze de weg onthouden hadden toen ze geblinddoekt in de auto zaten en met volle overtuiging begonnen ze te wandelen. Toen enkelen plots door het bos wilden gaan kwam **Kaa** toch vertellen dat het een grapje was en dat ze eigenlijk heel dicht bij het kampterrein waren. Een beetje boos dat het niet echt een dropping was, stapten de Teerpootjes terug met enkele leiders.

Toen begon de kampvuuravond pas echt. Aan het eerste kampvuur werd er veel gezongen en gelachen. Na het avondlied kon iedereen voor de laatste keer gaan slapen in hun lekker knusse bed.

Woensdag 15 augustus

Een beetje droevig maakte **Chikai** vandaag de Teerpoten wakker. Iedereen moest zijn uniform aandoen, want de laatste dag van het kamp was aangebroken. Na het ontbijt kreeg iedereen de tijd om zijn valies klaar te maken. Iedereen zocht snel nog enkele papiertjes op de grond en het kamp werd nog eens geëvalueerd. In de middag kregen we nog een heerlijke hotdog en dan was het tijd om afscheid te nemen. Iedereen stapte in de bus, en **Marie Pauwelijn** vertelde dat ze bang was dat ze thuis het toilet ging vergeten doorspoelen omdat dat op kamp niet moest en **Ella Neiryck** maakte zich zorgen dat ze haar ouders niet meer ging herkennen na 10 dagen kamp. Hopelijk was dit allemaal geen probleem bij thuiskomst.

Het was een leuk kamp en een geslaagd jaar in het algemeen die zeker niet mogelijk geweest zouden zijn zonder de organisatie van de leiding en de eenheidsleiding, de stam voor het lekkere eten en natuurlijk de kinderen voor hun enthousiasme.

Chikai

Rustige Koedoe

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via email op koedoe@dezwaluw.org of via GSM op 0470/53.87.42

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 8 september 2018, 14u00 tot 17u30

Yoehoewww: de eerste vergadering van het nieuwe jaar! We spelen vele spelletjes om de nieuwe kinderen te leren kennen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 tot 17u30

Ook vandaag spelen we nog heel wat kennismakingsspelletjes om elkaar wat beter te leren kennen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 22 september 2018, 14u00 tot 17u30

We genieten nog een laatste keer van het goede weer: WATERSPELLETJES! Ook bekijken we de nestverdeling van het komende jaar. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 29 september 2018

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 6 oktober 2018, 10u00 tot 17u30

Vandaag trekken we naar Mariakerke voor een ruiltocht. Als de buit verdeeld is spelen we uiteraard nog veel spelletjes. Vergeet zeker jullie lunchpakket, tramkaart (of geld), €1 voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer niet mee te nemen.

Zaterdag 13 oktober 2018, 14u00 tot 17u30

We veranderen de Groene Vallei in een slagveld en spelen Een Tegen Allen! Breng ook €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 20 oktober 2018

Deze week is het geen vergadering zodat we ons volop kunnen voorbereiden op het Herfstkamp.

Zaterdag 27 oktober 2018 tot woensdag 31 oktober 2018

Het eerste kamp is alweer aangebroken! Om 9uur verzamelen in Wondelgem, wij zijn er klaar voor.

Zaterdag 3 november 2018

We rusten nog even uit van het Herfstkamp, zodat we er volgende week weer volop tegen aan kunnen gaan!

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

De winter is nog ver van ons bed, maar om de drukste momenten te mijden, gaan we vandaag al gaan schaatsen! We vragen om **€6,00** mee te brengen voor de toegang tot de ijsbaan en een koekje en drankje, een lunchpakket, een tramkaart (of geld) en een regenjas bij slecht weer. Vergeet ook zeker niet om **handschoenen** mee te nemen!

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00!

Vandaag keren we terug in de tijd en ontdekken we de middeleeuwse parels van onze prachtige stad. Om ons extra in te leven vragen we om verkleedkleden (prinsessen en ridders) mee te brengen. Breng ook €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Vandaag sluiten we een half uur vroeger af, zodat de leiding de laatste voorbereidingen kan treffen voor onze heerlijke spaghettivond!

Zaterdag 24 november 2018

Vandaag is er geen scoutsvergadering, maar volgende week wordt het dubbel zo leuk!

Zaterdag 1 december 2018, 10u00 tot 17u30

Hoor wie klopt daar kinderen? De Sint is in het land en brengt ook bij ons een bezoekje. Breng zeker een lunchpakket, €1 voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer mee.

Raksha

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster van de Teerpoten

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel Wolven Groot Kamp 2018

Zondag 5 augustus

Om 10u kwam iedereen toe op het kampterrein, de ouders en familieleden genoten van een lekker stukje vlees op de BBQ terwijl de wolven de tenten verdeelden en zich settelden. Als iedereen zijn plaatsje gevonden, had was het tijd om samen met **Akela** de kampwenken te overlopen zodat we aan een vlekkeloos kamp konden beginnen. Na de kampwenken was het etenstijd, lekkere hamburgers! **Soren Mus** verkoos daarentegen gewoon het broodje met wat groentjes. Als alle buikjes rond gegeten waren, was het siësta tijd.

Na de siësta werden enkele kleine spelen gespeeld. **Jan Meyskens, Tuur Boogaerts, Baptiste Matton** en **Arend Schuermans** toonden al direct hun enthousiasme. Na de spelletjes was het tijd voor een 4-uurtje en nog een laatste afscheidsknuffel voor de familie. Nu was het groot kamp pas echt begonnen.



Na nog enkele potjes voetbal, etc. was het al tijd voor het avondmaal; boterhammetjes met soep! Zodra alle soepkommetjes en lepels afgewassen waren, was het tijd voor een zangles, zo luid dat onze scoutsliederen hoorbaar waren in alle Limburgse bossen. Maar het zingen verliep niet vlekkeloos. De wolven kregen gezelschap van de R.E.A.L. wetenschappers die op zoek waren naar een tegengif voor het vergif dat enkele F.A.K.E. wetenschappers wisten te verspreiden. Met de hulp van de volledige eenheid liep alles gelukkig goed af.

De eerste dag zat er al op, iedereen was al voor een eerste keer uitgeput en iedereen kroop in zijn slaapzak en ging slapen.

Maandag 6 augustus

KUKELEKU! Het gekraai van de Lommelse haan (of in dit geval **Akela**) klonk luid en zelfzeker door het Kattenbos. De wolven werden enthousiast wakker, de eerste volle kampdag kon van start gaan! Na wat serieus rek-en strekwerk tijdens de turnles, schoof iedereen hongerig aan de ontbijttafel. Al snel leegde de wolfpack niet één, niet twee, maar DRIE bakken vol boterhammen! Dit kostje kon dan zakken tijdens een snelle wasbeurt en de eerste inspectie, die verbazingwekkend goed was! De zon stond hoog

en scheen fel, maar toch besloot the pack om te beginnen aan de sportproeven! Vandaag stond verspringen op het schema. Over deze discipline wist **Jan Meyskens** een knappe quote boven te toveren: “Verspringen, dat is hoogspringen...maar dan op de grond.” Dit diepgaande citaat komt zeker weten in **Baloe** zijn prozabundel, proficiat **Jan Meyskens!**

	Verspringen
1 ^{ste} plaats	Michiel Fransoo 3m04
2 ^{de} plaats	Max Albers 3m00
3 ^{de} plaats	Arend Schuermans 2m90

Al dat sporten, dat maakt een wolf hongerig! Die boterhammen lagen alweer in een ver verleden, en het was eens tijd voor iets warmes. Na opnieuw de etensvoorraad fel te plunderen, konden de wolven even uitpuffen op hun veldbed. Maar veel zin in rust was er niet! Alle wolfjes wilden dolgraag zoveel mogelijk technieken afleggen! Zo graag zelfs, dat **Lily Neiryck** de leiding moest bijspringen om die aan haar vriendinnen te leren. Bedankt



hiervoor **Lily. Bagheera** zat al aan de twintigste wolf, en viel bijna van zijn stokje. Al snel stond het eerste middagspel op het programma: The Big Duel Game! De wolven werden in twee groepen verdeeld en moesten duelleren tegen elkaar! Omdat er tijdens het spel veel water en bruine zeep aan te pas komt, moet **Baloe** de tuinslang boven halen. Het ijskoude water deed zeker goed in dit warme weer, zo goed zelfs dat **Arend Schuermans** schreeuwde: “We will more!”. Motiverend, **Arend!** Nu nog dat Engels wat opkrikken! Na een vieruurtje, wat kleine spelletjes, en een fiks avondmaal, zakte de zon. Tijd voor een avondspel! Een meisje, die helemaal vol getatoeëerd was, werd door twee vreemde mannen het wolvenkamp ingedragen. Ze had geen idee wat er was gebeurd, en hoe ze aan de tattoos kwam. Ze hoopte dat de wolven haar wilden helpen om dit mysterie op te lossen. Vanzelfsprekend zeiden de kleine speurneuzen

ja! Na een verwoed onderzoek en eindgevecht, konden de wolven met een gerust hart in hun slaapzak kruipen, dromend over wat de volgende dag zou brengen....

Dinsdag 7 augustus

De tweede ochtend van het kamp en het was al direct iets speciaals. **Chil** was jarig vandaag, joepie!! GELUKKIGE VERJAARDAG, **CHIL!!** Maar dat was niet het enige speciale aan de dag. We trokken namelijk niet onze gewone kleren aan, maar we stonden op in sportieve kledij, want vandaag was het de Olympische Spelendag. In de loop van de dag stonden er allerlei sportieve activiteiten gepland. Zo begonnen we eerst met een sportieve turnles gegeven door **Phoana**. Maar vooraleer we meer sportieve activiteiten konden doen, moesten we eerst onze maagjes vullen en natuurlijk onze inspectie maken. Tijdens de inspecties en het wassen kwam **Jara Verbanck** niet op het woord conditioner, dus zei ze maar gewoon “zachtmakertje”, mooi gezegd **Jara!** Na de perfect gemaakte inspecties konden we beginnen aan de eerste echte activiteit.

Tijd om te lopen. Niet zomaar lopen nee, we liepen de 100 meter voor de derdejaars en de 60 meter voor de rest zoals gewoonlijk en deze keer in plaats van de 400 meter liepen we 300 meter. Dit deden we om ons te sparen, want het was een zeer hete dag en we moesten nog veel sporten vandaag. Zoals bij de echte wedstrijden waren er vandaag ook winnaars bij het lopen.

60 m sprint		
1	Fé Houttekiet	9"5
2	Levi Houttekiet	10"1
3	Jackie Vanoverbeke	10"4

100 m sprint (3dejaars)		
1	Max Albers	16"1
2	Arend Schuermans	16"2
3	Jan Meyskens	16"5

300 m lopen		
1	Jan Meyskens	58"
2	Arend Schuermans	1'00"
3	Max Albers Michiel Fransoo	1'03"

Proficiat aan alle winnaars! Nu was het tijd om te eten en daarna voor een welverdiende siësta, die we vandaag zeer goed konden gebruiken.

Hopelijk is iedereen een beetje uitgerust, want het was tijd voor een actief middagspel. We werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep deed een estafette rond de eerste vijver terwijl de andere groep allerlei vreemde opdrachten moesten doen om punten te verzamelen. Zo moest **Helene Dezutter** een ijsblokje laten smelten onder haar oksel en **Soren Mus** één in zijn broek. Dit was echt hilarisch. Bij de estafette moesten ze eerst per twee over het water gaan in een opblaasbootje. **Jonathan Meersseman** vond wel dat deze opblaasboot meer op een cruiseschip leek. Eens uit het water moesten ze wat water atten en daarna doorlopen naar de



volgende post. Hier moesten ze met hun mond een ei pakken uit een bak bloem en het daarna kapot slaan op hun hoofd. Het ei pakken was voor niemand een probleem, behalve voor onze babbelkont **Jeff Van Peteghem**. Hij had het wat lastig met een ei in zijn mond te krijgen. Hierna kwamen er nog een paar leuke opdrachten die ze onderweg moesten doen. Pas als de laatste van het team de laatste opdracht had uitgevoerd, stopte de tijd van de groep. Halfweg het spel deden we een wissel zodat er bij beide posten een winnaar kon zijn. Uiteindelijk won groep 2 twee keer zeer nipt.



Effe rusten en 4-uurtje eten, want daarna was het weer tijd voor de volgende activiteit: techniek touwklimmen. Voor sommige was dit leuker nieuws dan voor anderen. Zo vonden **Jana Goedertier**, **Fé Houttekiet** en **Levi Houttekiet** dit geweldig nieuws, want zij zijn hier natuurtalenten in. In maar enkele seconden tijd bereikten ze de top van het touw. Hopelijk had iedereen het een beetje onder die knie want het kon hun nog handig uitkomen. Na de techniek was het weer tijd om te eten, zodat we genoeg energie hadden voor de laatste activiteit van de dag; het avondspel. Maar voor we hier aan begonnen deden we nog even een rustige zangles en vertelde **Ko** ons nog een kalm verhaaltje. Oké, nu waren we er echt klaar voor. We werden opgedeeld in 6 groepen en er waren 6 opdrachten. De groepen hadden geen namen maar de groep van **Jan Meyskens**, **Tuur Boogaerts**, **Auke Busch**, **Manon Strobbe**, **Jeff Van Peteghem** en **Helene Dezutter** vond het toch nodig om een naam te hebben dus ze noemden zichzelf “de eendjesgroep” en om bij hun naam te

passen riep **Jan Meyskens** heel de tijd “kwak kwak”. Door een doorschuifstelsel deed elke groep elke opdracht precies 1 keer. Zo was er een opdrachtenpost met touwklommen en één met pompen. In deze twee opdrachten was er 1 persoon die zich echt volledig gaf. Dit was **Ayla Van Leeuwen**. Ze kreeg het zelfs voor elkaar om aan één stuk door 50 keer te pompen. De uiteindelijk winnaars van het spel waren groep 1 en groep 5, zij hadden beiden twee overwinningen. Nu iedereen was uitgeput, na de lastige dag, was het tijd om in ons bedje te kruipen om fris te zijn voor de volgende dag.

Woensdag 8 augustus

Alle wolven liggen rustig te slapen. Gelukkig is **Baloe** al wakker en klaar om de wolven een stevige turnles te geven. Tijdens de turnles neemt **Baloe** de wolven mee op een fantastische skireis. Alle wolven zijn voorstander om volgend jaar een skikamp te doen met de Zwaluw. Na al dat denkbeeldig skiën, begon iedereen toch wat honger te krijgen. Gelukkig heeft de stam lekker ontbijt voorzien. Cornflakes, JAMMIE, het ontbijt waar alle wolven naar uitkijken. Na het ontbijt was het tijd om ons een beetje op te frissen en onze inspectie te maken. Alle inspecties waren tiptop in orde, vooral de meisjestent van **Anna Leveugle, Sanne De Coensel, Auke Busch, Jolien Goedertier** en **Julie Verbeke** lag altijd perfect. Proficiat meisjes!! Wanneer alles proper is, kunnen we eindelijk gaan spelen. Tijdens de kleine spelen hebben sommige leiding geluk want er staan altijd kinderen klaar om fantastische massages te geven. Zoals **Wolf Housen, Wolf** is een van de beste masseurs binnen de scouts. Na al dat spelen en masseren is het tijd voor middageten en een welverdiende siësta. Op deze dag was er geen gewoon middagspel, maar het was het eenheidsmiddagspel. Bij het eenheidsmiddagspel spelen we met de volledige eenheid één groot spel. De eenheid keerde terug in de tijd, welbepaald naar 1939, de start van de tweede wereldoorlog. De eenheid werd in verschillende groepjes verdeeld en elke groep stelde een land voor. Elk land wou heerser worden van Europa. Om te weten te komen wie de heerser mocht zijn, moesten de verschillende landen duelleren tegen elkaar. Eén van de duellen was een voetbalmatch. **Arend Schuermans, Jan Meyskens** en **Max Albers** verdedigden hun land zeer goed tijdens de voetbalmatch.

Na het fantastisch leuke middagspel konden de wolven genieten van ijsskoude melk en een koekje.

Om de wolven eens te verwennen, besloten we om naar de wolven hun favoriete plek in het bos te gaan; het speelbos. Hier bouwden de wolven hun eigen stad. **Enoch Asuman** was de politieman van de stad en iedereen moest aan hem huur (dennenappels) betalen. Al gauw werd het tijd voor het avondeten. Na het avondeten moesten de wolven



luisteren naar de enge verhalen van **Ikki**. **Ikki** kan als de beste zeer geloofwaardige verhalen vertellen. In dit verhaal speelde **Ilias Bernaerts** de hoofdrol. Na het verhaal waren alle wolven heel moe en was het tijd voor een rustiger avondspel. De wolven hadden de keuze om mee te gaan op een sterrenwandeling of om in het kamp te blijven en pictionary te spelen. Tijdens de wandeling zijn alle wolven het volledige liefdesleven van **Arend Schuermans** en **Baptiste Matton** te weten gekomen. Op een rustplek hebben we met z'n allen naar de prachtige sterrenhemel gekeken. We hebben wel meer dan tien vallende sterren gezien. Voor **Soren Mus** was dit een prachtig moment, want hij had nog nooit zoveel vallende sterren gezien. Na deze prachtige avond konden alle wolven tevreden in hun bedjes kruipen. Welterusten wolfjes.

Donderdag 9 augustus

Opstaaaaann!!! Deze ochtend was het voor iedereen opstaan in uniform, spannnneenndddd... Niemand wist wat de plannen waren, maar iedereen zat aan de ontbijttafel in een perfect uniform, enkel de das van **Enoch Asuman** en **Sanne De Coensel** hingen een beetje scheef.

Vandaag gingen we met de trein naar het zwembad! Na een flinke tocht in de gietende regen naar de trein en 1 halte reizen kwamen we aan bij het zwembad. Onderweg kregen enkele wolven van de leiding een zelfverzonnen totem. Voor **Jana Goedertier** was dat sloddervos, **Emma Maricou** mug, **Lily Neiryndck** flamingo en **Jeff Van Peteghem** schildpad. Naast veel zwemmen en spelen wilden **Arend Schuermans**, **Max Albers**, **Baptiste Matton** en **Jan Meyskens** technieken afleggen voor hun zilveren wolf, dat zijn pas echte ijverige wolven!

Het plan was om voor het avondeten fris gewassen terug op het kampterrein aan te komen, maar helaas bleven we een halte te lang op de trein zitten, waardoor we

moesten overstappen. Uiteindelijk waren we pas om 19u30 klaar om aan het avondeten te beginnen. Zodra ieders reuzenhonger gestild was, was het tijd voor een quiz!! Die werd gewonnen door **Emma Maricou, Manon Strobbe, Simon Pauwelijn, Ayla Van Leeuwen, Jeff Van Peteghem, Lily Neiryck** en **Michiel Fransoo**. Ziezo, wat een fantastisch leuke maar uitputtende dag. Iedereen was klaar om onder de dekens te kruipen.



Vrijdag 10 augustus

Phaona wekte zachtjes de kindjes, die nog steeds wat moe waren van het zwemmen. Na een toffe turnles en een lekker ontbijt moest de inspectie snel gemaakt worden... we vertrokken namelijk op explo! Elk nest kreeg een leider aangewezen, die hen een opdrachtenblad gaf. Het was namelijk niet zomaar een tocht, neen! Doorheen de hele explo moesten de wolven namen zoeken, dingen verzamelen, liedjes zingen, foto's nemen, en straten doorhinkelen! Zo bleef de tocht leuk, en merkten de kinderen helemaal niks van de volle 10 kilometer dat ze gestapt hebben! Knap gedaan, knullen en knullinnen! Wat het eindpunt was, wisten de kinderen nog

niet, maar sommigen konden het blijkbaar al van kilometers ruiken! Zo had **Enoch Asuman** extreem veel zin in "De Frituurwinkel"! **Enoch** had gelijk, het eindpunt was inderdaad een frituur! Elk nest kreeg een jumbopak frieten en een snack (voor de ouders die geen hoeveelheid kunnen plakken op jumbopak: denk aan een wasmand vol frieten!). Na dit heerlijke maar zware middagmaal moesten de kids nog even doorstappen, de explo was nog niet over! Na een klein stukje wandelen, doemde al van ver de speeltuin op! Hier bleven we dan even, tot het weer tijd was om de bus naar het Kattenbos te nemen. Alsof de frieten 's middags nog niet genoeg waren, stond naast de zithoek plots een heuse barbecue! **Baloe** en **Bagheera** kregen van boswachter Luc toestemming om de kolen aan te wakkeren en lekkere worstjes op het rooster te leggen. Zo kon elke wolf genieten van een broodje sosies! Nu de buikjes weer goed vol waren, en de ogen slaperig door de lange dag, leek het slim om eens wat vroeger in bed te kruipen. Rond half tien werd taptoe gefloten, en geen enkele wolf mopperde! Kan ook bijna niet anders, na zo een tweedaagse!

Zaterdag 11 augustus

Vandaag is niemand minder dan **Bagheera** jarig!!! Wow, hij is 21 geworden. Na veel “gelukkige verjaardagswensen” en gezang gaan de wolven lekkere boterhammen eten. Daarna wassen we ons eens grondig want dat is hoogst nodig! De wolven worden in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt morele opvoeding en de andere gaat even spelen. Dit doen we gedurende een uur om vervolgens te wisselen. De morele opvoeding wordt door **Chil** gegeven en gaat over “verliefdheid”. De bedoeling van de morele opvoeding is dat de kinderen antwoorden op vragen die **Chil** stelt. Veel wolven vonden dit een heel leuk onderwerp en er werd veel gebabbeld.

Michiel Fransoo zei bijvoorbeeld dat hij zijn lief later goed zal soigneren. Zo schattig, wie zou nu niet het lief van **Michiel** willen zijn? Doorheen het gesprek kwam **Max Albers** wel vaak aan het woord, hij wist heel veel over liefde, hola! Na die twee uurtjes hingen de lekkere geuren van het middageten al in de lucht. Het was rode kool met aardappelen en een brochette. Mmmmmm, smullen maar. Nu iedereen zijn buikje vol zit, liggen we even op ons bed om alles te verteren. Na de siësta spelen we het grote slangen- en ladderspel. Iedereen speelt heel goed mee. Bij één van de posten moet je sudokuraadsels oplossen. **Soren Mus** vertelt ons dat hij dit nog nooit had gedaan, maar hij ging het toch proberen. Hij was er onmiddellijk mee weg en had bijna de hele sudoku juist, dat verdient een dik applaus! **Phaona** had het mooie spelbord gemaakt met voor iedereen een pion met een foto van zichzelf. **Jan Meyskens** vond zijn eigen pion heel mooi en wou hem meenemen naar huis. Na een dikke twee uur spelen was de eindstand als volgt: op de 1e plaats **Livia Roobrouck**, op de 2e plaats **Arend Schuermans** en op de 3e plaats stond **Baptiste Matton**, goed gedaan! Vooraleer het avondeten klaar is, gaan we nog hoogspringen, joepie! Alweer werd de leiding verbaasd door enkele zotte springers!



	Hoogspringen
1 ^{ste} plaats	Arend Schuermans, Jan Meyskens 95 cm
2 ^{de} plaats	Enoch Asuman, Fé Houttekiet 90 cm
3 ^{de} plaats	Tuur Bleyaert, Max Albers, Tuur Boogaerts, Michiel Fransoo, Jana Goedertier 85 cm

Na het eten zingen we erop los met het liedje “vader Abraham had zeven zonen...” Dit lied ging nog de rest van het kamp mee, ze konden maar niet stoppen met het te zingen. Nu ze helemaal in de stemming zijn van zingen en dansen is het tijd voor de jaarlijkse bosfuif, speciaal voor de 3^e-jaars die ons zullen verlaten. Wat een feest, op het laatste was er even een emotioneel momentje, aangezien iedereen de 3^e-jaars heel hard zullen missen. Maar niet getreurd, het laatste liedje werd heel hard meegezongen. Al zingend en dansend kropen de wolven in hun bed. Morgen belooft een spannende dag te worden: dan is het overgangsdag!!! Slaap lekker lieve wolven.

Zondag 12 augustus

Opstaan!! En dit gebeurt weer in perfect uniform. Deze keer was het niet voor een explo of om te gaan zwemmen. Vandaag was het een iets specialere dag. Je weet waarschijnlijk al wat voor dag het was, maar voor diegenen die het nog niet door hebben, vandaag was het overgangsdag! Om klaar te zijn voor deze ceremonie zorgden we er eerst voor dat onze maagjes gevuld waren, we ons deftig hadden gewassen en dat onze inspecties spik en span lagen. Na dit alles konden we echt beginnen aan de spannende dag vol verrassingen.

Zoals elk jaar namen we plaats in de grote u-formatie met de hele eenheid. Vandaag kwamen we allerlei prestaties te weten van wolven die het dit jaar iets beter hadden gedaan op vlak van sporten en op algemeen vlak. Zo ging dit jaar de bronzen sportprijs naar **Loek Schuermans** en de zilveren ging naar **Fé Houttekiet**. De gouden sportprijs, die was voor de wolf die doorheen het jaar het best meedeed met de spelletjes en altijd goed zijn best deed tijdens de sportproeven, ging naar **Jan Meyskens**. Proficiat allemaal! Naast de sportprijzen werden er nog dingen behaald. Zo haalden er twee wolven het hoogste wat je kan halen bij de wolven, namelijk hun zilveren wolf. Deze twee wolven waren **Arend Schuermans** en **Tuur Boogaerts**. Proficiat aan beiden. De laatste prijs die je nog kon behalen bij de wolven was wolf van het jaar. Dit was voor de wolf die doorheen het jaar het beste meedeed, altijd aanwezig was, goede

inspecties had, en veel aflegde. Dit jaar ging de derde plaats naar **Lily Neiryndck**. Zij werd dan ook direct grijze zus want zij blijft nog een jaartje bij de wolven. De tweede plaats was voor **Arend Schuermans** en de eerste plaats was voor onze oude grijze broer **Tuur Boogaerts**, proficiat!!

Op overgangsdag worden er niet alleen prijzen gewonnen, het is ook de dag wanneer we afscheid nemen van bepaalde mensen. We namen afscheid van de derdejaars die overgingen naar de jvg's en ook van een aantal leiding. Zo namen we vandaag afscheid van **Chil, Phaona** en **Akela**. Zij zorgden er voor dat wij dit jaar een fantastisch jaar hadden. Bedankt voor jullie inzet. Maar waar afscheid wordt genomen komen ook nieuwe mensen. Zo kregen we er dit kamp vijf nieuwe wolfjes bij en ook drie nieuwe leiding, namelijk **Simon Meyskens, Joshua Naessens** en **Klipdas**. Welkom in de wolventak.

Van al die traantjes en knuffels hadden we natuurlijk honger gekregen, dus was het maar weer eens tijd om te gaan eten. Daarna hielden we een korte siësta en toen was het al weer tijd voor een middagspel. Aangezien de zon scheen en het lekker warm was, besloten we om enkele waterspelletjes te spelen. Zo konden we elkaar direct ook al wat beter leren kennen en de groeps sfeer erin houden. Na het middagspel was het tijd voor het 4-uurtje. Daarna speelden we enkele kleine naam spelletjes om elkaar iets beter te leren kennen en toen was het alweer tijd voor het avondeten.



Iedereen had lekker gegeten, de afwas was gedaan, de nieuwe leiding had een leuke zangles gegeven en we hadden onze avondkledij aan. Nu waren we helemaal klaar om te beginnen aan het avondspel. Tijdens het avondspel was het de bedoeling dat de nieuwe wolfjes het pad der zeven zonden aflegden. Zo moesten ze elk apart zeven verschillende opdrachten volbrengen terwijl de oude wolven toekeken. Nadat ze het pad hadden afgelegd, kregen ze de locatie van een schatkist. Ze groeven hem op en in deze kist vonden ze een briefje met daarop: de vriendschap die jullie vandaag

hebben gemaakt is de mooiste schat ooit. Nu kon iedereen vrolijk en als echte dikke vrienden rustig in hun bedje kruipen zodat we fris en klaar waren voor de volgende dag.

Maandag 13 augustus

“OPSTAAAAAN”, roept **Akela** luidkeels door het Kattenbos. Vandaag staat er een drukke dag op het programma dus al snel is de turnles gepasseerd, zijn de boterhammen verorberd en is de inspectie alweer gemaakt. Aangezien het morgen kampvuuravond is, moeten we deze voormiddag veel mopjes verzinnen en oefenen. Gelukkig ging dit vrij vlot en konden we al snel gaan middageten.

Na de gebruikelijke siësta om het eten even te laten zakken, was het tijd voor het middagspel, dat deze keer gemaakt was door enkele seniors. Het spel was in het thema van Fortnite en daar waren enkele wolven zeer blij mee, nietwaar **Arend Schuermans, Max Albers, Flynn Cornelis**,...? Zij waren namelijk al het hele kamp Fortnite dansjes aan het doen waarvan de leiding telkens versted stond wat dat allemaal was.

Na het Fortnite spel en het lekkere 4-uurtje, was het tijd om nog wat moppen te oefenen. Vooral **Soren Mus, Michiel Fransoo** en **Ilias Bernaerts** zaten volledig in hun rol en wouden een echt spektakel van hun mop maken. Goed gedaan jongens!

Na al dat oefenen waren de buikjes al terug aan het grommen, dus gingen we snel onze lekkere boterhammetjes met soep gaan eten. Die gingen zoals altijd weer snel naar binnen. Nadien konden de wolfjes zich terug even volledig uitleven tijdens een energieke zangles gegeven door onze enige echte **Lily Neiryck**.

Na het speciale middagspel, was het tijd voor een iets specialer avondspel. Van de wolvenleiding was namelijk niemand te bespeuren, want voor deze avond hadden we een leidingswitch gedaan. Er kwamen twee feeën toe die aan de wolven vroegen of ze hen wouden helpen de schat van fantasialand te vinden. Natuurlijk zeggen de behulpzame wolfjes dat ze de feeën willen helpen, maar dit verliep niet zoals ze gedacht hadden. Onderweg werd plots **Ayla Van Leeuwen** ontvoerd! Gelukkig zijn de wolven fantastische speurneuzen en werd **Ayla** al snel teruggevonden zodat iedereen moe maar voldaan in zijn bedje kon kruipen.

Dinsdag 14 augustus



De voorlaatste ochtend van het kamp maakt **Baloe** de wolven rustig wakker. De wolven zijn nu super moe en geraken al wat moeilijker uit hun bedje. Wanneer alle wolven zich hebben aangekleed, kunnen we beginnen met ons lichaam wakker te schudden bij de turnles. Na de ochtendturnles is het tijd om te ontbijten en de inspectie in orde te maken.

Vanavond is het kampvuuravond. Tijdens de kampvuuravond beelden elke tak mopjes uit. De kampvuuravond is heel dichtbij dus vandaag moeten we heel veel oefenen. Grappige mopjes vinden om uit de beelden is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig zitten er een paar lolbroeken en grapjassen bij de wolven. **Stella Deforce** is een van de grootste grapjassen van de wolven. Ze had zelf een hilarische mop uitgevonden en deze mop mocht uitgebeeld worden op kampvuuravond. Na al dat lachen, gieren, brullen en natuurlijk ook acteren begonnen onze maagjes wat te knorren. Gelukkig had de stam lekkere spaghetti voor ons voorzien. Mmmmmm dank u stam!! Na het eten konden de wolven lekker relaxen tijdens de siësta. Na al dat relaxen was het weer tijd voor het echte acteerwerk en vele kleine spelletjes. De tijd vloog super snel voorbij want voor we het wisten was het al tijd voor het avondmaal en de kampvuuravond. Alle wolven waren dolenthousiast want heel het kamp was er code rood. Dit betekent dat er geen kampvuren mochten gemaakt worden. Maar voor de kampvuuravond had het al redelijk wat geregend en hebben de boswachter en de brandweer ons de toestemming gegeven voor het eerste kampvuur op kamp, JOEPIE. Dit jaar waren er zeer speciale presentatoren, namelijk Satman en Buperman. Zij zorgden ervoor dat er hele avond een super leuke sfeer was. Proficiat mannen, zonder jullie was de kampvuuravond nooit zo leuk geweest. Er werd heel veel gelachen met alle moppen van de verschillende takken maar met de mopjes van de wolven werd er het meest gelachen. Goed gedaan wolven! Jullie zijn stuk voor stuk acteertalenten!! Na deze gezellige avond moet jammer genoeg het zandmannetje ook passeren. Welterusten jongens.

Woensdag 15 augustus

De wolven staan vandaag op in uniform want vandaag vertrekken ze naar huis. We krijgen een stevige turnles en eten dan lekkere boterhammen. Na het ontbijt poetsen de wolven nog de tanden, worden de koffers gemaakt, de velbedden afgebroken en de luchtmatrassen geleegd. **Tuur Boogaerts** en **Miro Leupe** zijn al snel klaar en helpen de leiding even met het verplaatsen van het tentenmateriaal. Deze zware zakken vormen voor **Tuur** en **Miro** geen enkel probleem, wat een spierbundels! Wanneer iedereen gepakt en gezakt is, gaan we hotdogs eten. Na het eten ruimt iedereen het terrein wat op, maaaaar daar is de bus al. We sleuren onze bagage in de bus en gaan in 1 grote cirkel staan voor het gebruikelijke afscheidslied. Enkel **Akela** gaat mee met de bus terwijl de rest van de leiding in het bos achterblijft en de kinderen uitzwaait. Tot in september lieve wolven! Bedankt voor het super leuke mega wijze kamp. De wolfpack ziet jullie graag!

Uiteraard bedanken wij namens de gehele wolventak nog de stam voor het lekkere eten, de kindjes voor hun enthousiasme en de eenheidsleiding voor hun logistieke en organisatorische talenten! Het was een schitterend kamp.

D A N K U, DANKU!

Uw teerbeminde reporters

De wolvenleiding

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (ree@dezwaluw.org) of telefonisch (0485/77.91.14).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- **€1** voor een koekje en een flesje cola
- een **regenjas** bij slecht weer
- **mowgliboekje** en **zangbundel**
- **lunchpakket** wanneer de vergadering om 10u start

8 september 2018, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we elkaar beter kennen en spelen we veel spelletjes.

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 tot 17u30

Ook vandaag spelen we nog veel spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen.

Zaterdag 22 september 2018, 14u00 tot 17u30

Het is weer tijd voor de Raad der Manenschijn. We kiezen junglenamen voor de nieuwe welpenleiding en beslissen wie het komende jaar Mowgli zal genoemd worden. Ook overlopen we nog eens de teerpooteisen, zodat iedereen zijn wolfje kan behalen!

Zaterdag 29 september 2018

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 6 oktober 2018, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we kakelen en blaten met de kippen en de schapen in de kinderboerderij!

Niet vergeten: lunchpakket, buskaart of geld (€2,60) en €1 voor een cola en een koekje.

Zaterdag 13 oktober 2018, 14u00 tot 17u30

Na vandaag zal de mooie stad Gent geen geheimen meer kennen voor jullie. Jullie worden rondgeleid door de bevallige gidsen Bagheera en Akela.

Zaterdag 20 oktober 2018

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 27 oktober 2018 tot woensdag 31 oktober 2018

HERFSTKAMP! We spreken af om 9u00 stipt op ons terrein in Wondelgem. Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 3 november 2018

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

Joepie!! Vandaag gaan we ... Dat verklappen we nog niet want het is een VERRASSING! Één ding is zeker: we gaan ons amuseren!

Niet vergeten: €5, lunchpakket en een buskaart.

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00!

Gooi die heupen maar al los, want vandaag leren we dansen en swingen! Twee van jullie favoriete leiders leren jullie enkele volksdansen aan. Let op: vanavond is er onze befaamde spaghettiavond, waardoor we afsluiten om 17u00!

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 1 december 2018, 10u00 tot 17u30

Hij komt, hij komt... Is het de paashaas, of misschien toch de kerstman? Bereid jullie voor op de komst van een groot man.

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een cola en een koekje, en jullie braafste zelve!

Akela

Amicale Ree

Febe Declercq

Takleidster van de Wolven

ree@dezwaluw.org

0485/77.91.14

Artikel JVG's Groot Kamp 2018

Voorkamp (maandag 29 juli tot zaterdag 4 augustus)

Maandagochtend, 7u30. Terwijl de meeste JVG's nog aan het slapen waren, verzamelden onze voorkampers zich al aan het station. Na een lange treinrit, kwamen we toch nog eerder dan de camion aan op ons vertrouwde, maar voorlopig lege kampterrein. Op één object na... midden in het JVG-kamp stond een enorme rups die al snel met verwondering aanschouwd werd. Vele handen maken het werk licht. De camions werden uitgeladen, tenten opgezet en voor we het wisten was het al tijd voor een vieruurtje waarna iedereen naar zijn eigen kamp trok. 's Avonds kropen we vroeg in ons bedje om uitgerust te zijn voor de zware, gevreesde bomendag die ons morgen te wachten stond. 's Ochtends werden we in 2 groepen verdeeld. Dit jaar zouden we namelijk bomen uit 2 verschillende bossen halen. Het was een zware en vooral warme dag, maar iedereen haalde het beste in zichzelf naar boven en we mogen trots zijn op het verzette werk. In de late namiddag vervoegden **Karel Boogaerts** en **Pauline Van Hoecke** ons team en omdat we vroeger dan anders klaar waren, was er genoeg tijd om ons goed te wassen, een beetje te voetballen en uit te rusten in de kantine. We stonden op met maar liefst 6 nieuwe totems bij de JVG's. **Leon Demey**, **Milan Vande Geuchte**, **Muna Mann**, **Matisse Dewever**, **Emile Eggermont** en **Karel Boogaerts** zullen voortaan aangesproken worden met respectievelijk **Schalkse Lemming**, **Plezante Jako**, **Vrijmoedige Lacha**, **Weerbarstige Banteng**, **Verwonderde Spinaap** en **Toegewijde Salamander**. De effectieve opbouw kon nu eindelijk beginnen. Putten graven, balken zagen, sjourren, tenten opzetten,... alles verliep redelijk vlot. Voorkamp is hard werken, maar als je het werk leuk maakt, vliegt de tijd zo voorbij. Zo ontdekten we een nieuw zangtalent onder de JVG's. **Matthew Deschryver** maakte een eigen versie van 'Ruby' van Kaiserchiefs genaamd 'Woelen, woelen, woelen'. We zijn zeker dat dit ooit nog een scouts-hit in onze zangbundel wordt. Donderdagavond waren de meeste constructies zo goed als af, waardoor we het vrijdag iets rustiger aan konden doen. De WC's werden nog afgewerkt en de shelters en tenten werden opgezet. 's Avonds staken we



nog een handje toe bij de welpenleiding, waarna we nog even konden voetballen en konden genieten van een heerlijke barbecue. Zaterdag = Off-day en aangezien we redelijk vroeg klaar waren, konden we enkele uren relaxen in het zwembad of helemaal los gaan in de wildwaterbanen. Terug op het kampterrein was er nog wat tijd voor voetbal. **Spinaap** was iets té enthousiast waardoor **Caraya** door een elleboogstoot een stukje van zijn tand kwijt was. Nog een verrassing stond ons te wachten. Opeens stond **Mirthe Lermytte** op ons terrein. Ze kon enkele dagen mee op kamp en iedereen was heel blij om haar nog eens terug te zien! Met een emotionele afscheidsspeech van **Caraya** (hij zou namelijk morgen al huiswaarts keren om te gaan studeren) liep het voorkamp op zijn einde.

Zondag 5 augustus

Feest alom! Vandaag was onze **Spinaap** jarig en kwamen de andere kinderen aan. Het was een mooie en warme dag, maar ook een zeer drukke dag voor de JVG's. Vandaag moesten alle patrouillehoeken klaar zijn om een heel kamp in te overleven. Om 11u00 stroomden de eerste JVG's al toe en kon het kamp echt beginnen! De eerste patrouillehoeken begonnen al vorm te krijgen, maar pas na een heerlijke hamburger (of meer) en een korte pauze bij de ouders, kwam het zware werk. Ook de afvalput moest gegraven worden en om hier de juiste afmetingen van te bepalen, hadden de eerstejaars een nieuwe eenheid in het meetsysteem bedacht: de kubieke Stern o.b.v. **Stern De Hoorn**. Er werd goed door gewerkt en naast een sjorring die per ongeluk doorgesneden werd (hum **Salamander** 😊), was het meeste klaar tegen het avondeten. Tijdens het opeten van de kantine werden de kampregels nog eens overlopen en een nieuwe scoutswet ingevoerd. Wie dit kamp het liedje 'Zoutelande' van BLOF zong, moest 20 keer pompen. Het lijkt niet zo moeilijk, maar er hebben toch een paar mensen wat armspieren bij gekweekt. 's Avonds werd de hele eenheid voor onze poort verzameld omdat er blijkbaar een bepaald virus uitgebroken was. Een aantal kinderen, waaronder onze **Lemming**, werden mee genomen voor verder onderzoek. Dit bleek een F.A.K.E. organisatie te zijn en enkel met de hulp van het R.E.A.L. konden we onze kinderen terug vinden. Een enorme moshpit-turnles met de volledige eenheid en een gigantisch stofwolkgevecht later, kon iedereen toch gerust gaan slapen.



Maandag 6 augustus

De eerste turnles van het kamp werd gegeven door niemand anders dan onze eigen takleider. Na een stevig ontbijt en een korte inspectie verzamelde iedereen in de zithoek voor de morele opvoeding over leven na de dood. Een zeer interessant en uitgebreid thema waar iedereen wel iets over te zeggen had. Zo geloofde **Lemming** oprecht in het bestaan van Superwezens die de mens en zijn geschiedenis besturen. De evolutietheorie was er niets tegen. Ook het wederkeren uit de dood werd aangehaald. Toen **Wouw** zei dat er bij zijn weten nog nooit iemand echt is teruggekeerd uit de dood, riep **Stern De Hoorn** direct: 'Jawel, Jon Snow!'. Daar valt natuurlijk niet over te discussiëren. Het was al snel tijd om voor de eerste keer te koken op ons eigen hout... euh...gasvuur. Wegens code rood die gold in heel Limburg mochten we namelijk geen echt vuur maken. Dankzij **Grizzly** werden alle vuren goed geïnstalleerd en kon het koken beginnen. Na het eten kregen we bezoek van Chinston Wurchill met het alarmerende nieuws dat cyborg Hitler II, zoon van, vanuit het Kattenbos de wereld wou overnemen. Door verschillende skills te verwerven in kleinere groepjes zouden ze hopelijk sterk genoeg zijn om zich te weren tegen Hitler II. Bij de klimproef moesten ze als team zo hoog mogelijk een krijtstreepje op een boom zetten. **Spinaap** ging spontaan op de grond zitten en begon te roepen: 'Ik ben een bankje, ik ben een bankje!'. Bij een andere proef moesten ze een bovengronds parcours afleggen zonder ervan te vallen. **Salamander** was zo blij dat hij er helemaal over geraakt was tot hij ervan mocht kruipen en recht op zijn gezicht viel. Niet te vroeg euforisch worden dus 😊. Een vieruurtje, een avondmaaltijd, een wasje en een zangles later stond Chinston Wurchill weer bij ons om Hitler II voor eens en altijd uit te schakelen. We waren al goed getraind, maar we hadden nog geen wapens of verdedigingsstuigen tegen zijn nucleaire superwapens. Met de hulp van Jim Ong Kun, Tom Maat en Radja Nainggolan slaagden de JVG's er dan toch Hitler II te overmeesteren. Eind goed, al goed.



Dinsdag 7 augustus

Pillampen uit! Iedereen in zijn slaapzak! Ogen en mondjes toe! ./__! De JVG's werden gewekt door de leiding. Sommigen hadden door dat we vandaag de dag omgekeerd zouden beleven, maar anderen waren helemaal in de war.

Het avondlied werd gezongen, de vlaggen werden naar beneden gehaald en het avondspel werd uitgelegd. Omdat iedereen al moe was van de zware dag speelden we een gezelschapsspelletjesspel vermengd met zeeslag. Tijd voor kantine en zangles! Vanavond leerden **Hyena** en **Cavia** ons een nieuw liedje aan 'Home on the range'. Dit werd bij iedereen goed ontvangen en zou voor de rest van het kamp uitbundig meegezongen worden. Na een soepje en een boterham, werd er nog wat gewerkt aan de patrouillepoorten. Achter sommige poorten zat een diep verhaal, terwijl anderen prachtig versierd waren met zelfgeschilderde plakaten met hun patrouilledier. Sommigen begonnen ook grachtjes te graven rond de tenten, er waren namelijk geruchten dat er deze ochtend een groot onweer zou plaatsvinden. Hierbij kwam **Lou Dezutter** naar de leiding met de mededeling dat er een boom in zijn weg stond. Tja, dan moet je rond de boom gaan hè. Tijdens het middagspel moesten de inmiddels 40-jarige, getrouwde JVG's met een kind, rijbewijs en een mooie job zo snel mogelijk terug naar hun huidige leven geraken. **Lou Dezutter**, **Zeno Leupe** en **Dante Busch** waren niet weg te slaan bij de schoonheidspost, terwijl **Ester Roos Hoflack** een prachtig SV (of was het een CV? 😊) schreef voor een job als brandweervrouw: 'Ik kan goed dingen in brand laten vliegen tijdens Code Rood en dan weer blussen.' Van ons mag ze direct bij het blusteam! 's Ochtends was het tijd voor de sportproeven, meer bepaald de loopdiscipline. Hoewel het al donker was, gaf iedereen het beste van zichzelf en werden er nog toptijden gehaald. Een kommetje cornflakes en een turnles eerder, kroop iedereen uit zijn bed en was het tijd om op te staan.

Woensdag 8 augustus

Iedereen werd ongedeed wakker na de zware storm van gisterenavond. Een probleem... de tent die over onze hudo's stond, was niet meer. Dan zou het maar in blote lucht worden hé 😊. Na een turnlesje en een ontbijt, namen de chef-koks de overhand in ons kamp. Het was tijd voor de jaarlijkse kookwedstrijd tussen de verschillende patrouilles. Een ware strijd barstte los. Wat maakten de andere patrouilles? Hoe zagen hun borden eruit? Was het eten wel goed gekruid? Heel veel stress bij de JVG's, maar dat zorgde ervoor dat ze stuk voor stuk pareltjes naar de leiderstafel brachten. Hopelijk hebben ze voor zichzelf ook wat overgelaten, want het was echt (bijna) allemaal verrukkelijk! Uiteindelijk heeft iedereen toch de duimen moeten leggen voor de homemade burger en lemonade van de Tijgers met chef-kok **Rigo De Bruecker** aan het roer. In de namiddag kwam de hele eenheid weer samen n.a.v. de moord op Frans-Ferdinand, troonopvolger voor



Oostenrijk-Hongarije. In 8 groepen werd de Eerste Wereldoorlog uitgevochten in het Kattenbos, die uiteindelijk uitmondde in een groot schouder-op-de-grondgevecht. Na het vieruurtje gingen de nog intacte JVG's hoog- en verspringen. **Jonas Van troys** stak er ook in deze discipline met kop en schouders boven uit. Hij sprong 3,70 m ver en maar liefst 1,20 m hoog. Ondertussen herstelden **Wouw** en **Cavia** samen met de overige JVG's de hudo's en verstevigden ze ook de droog- en de materiaaltent. Zij weten nu zeer goed hoe ze een juiste tentharingsteek moeten leggen, toch nog een voordeel. De zanglessen mogen ook eens iets speciaals hebben, daarom had **Jako** zijn gitaar meegebracht samen met de akkoorden van enkele nummers uit de zangbundel. Na enkele snoepjes was het tijd voor een spel genaamd: Hetveelteingewikkeldespelmaarhetzalwelnogbestnicezijn-behalvevoorde2egroepzijgaaneennietzotofspelhebben. Het begon allemaal toen de JVG's plots een drugspakketje in handen kregen. Groep 1 zou drugs moeten smokkelen terwijl groep 2 tips moest zoeken om meer drugs te vinden. Zoals uit de titel bleek, was het inderdaad een ingewikkeld spel. Na het avondlied was er nog even tijd voor een emotioneel momentje en een groepsknuffel aan **Kameleon** die ons zou verlaten om te gaan studeren. Daarna sloop iedereen naar zijn tentje om morgen uitgerust aan een nieuwe dag te kunnen beginnen.

Donderdag 9 augustus

JVG's mogen opstaan in uniform! Een uur vroeger dan anders galmde **Wouw** zijn stem over ons terrein. De meesten wisten al wat dat betekende. Vandaag vertrokken we op tweedaagse. De rugzakken werden gepakt, de veters nog eens stevig gestrikt en we konden erin vliegen. Alle patrouilles werden uitgezwaaid door **Mirthe Lermytte**, die ons zou verlaten, en de tocht kon beginnen. Aan punt 1 kwamen we terecht in een hels



onweer, in de namiddag waren er een paar buien en 's avonds nog enkele rukwinden, maar dat was niet genoeg om de JVG's tegen te houden. Onderweg moesten de JVG's foto-opdrachten doen om puzzelstukjes van de kaart voor de tweede dag te verzamelen. Voor het middageten gingen we naar een pizzeria! De bestellingen werden doorgebeld naar **Wouw**, die vooraan liep, zodat

iedereen op tijd zou kunnen eten. Maar toen de JVG's aankwamen op punt 3 stonden

we aan een frituur?! PRANK! De leiding had hun gefopt, maar ook de frietjes smaakten iedereen naar hartenlust. Het was tijd om terug te vertrekken. Tijdens de verderzetting naar onze slaappleaats slaagden de Vossen erin om twee keer volledig van de kaart te lopen. De Herten hadden dan weer wat knie- en buikproblemen, maar een avontuur op een verlaten industrieterrein en een paar liedjes uit de zangbundel krikten het sfeerniveau snel weer omhoog. Bij de ene patrouille ging het dus al wat vlotter dan bij de andere, maar iedereen heeft onze slaappleaats in Dessel heelhuids bereikt. Er werden nog een paar boterhammetjes gesmeerd en de matjes werden uitgerold. **Zeno Leupe** was met zijn uniform in slaapzak gekropen om te kijken wat de beste positie was om in een doodskist te liggen, tot hij plots in slaap viel. Dat was toch een teken voor de leiding om de JVG's in hun bedje te laten kruipen. Iedereen viel direct als een blok in slaap.



Vrijdag 10 augustus

'Goeie morgen, morgen, goeie dag!' De JVG's werden gewekt door **Cavia**. Alles werd direct ingepakt en we aten een stevig ontbijtje in de stralende zon om snel terug te vertrekken. We moesten namelijk ergens op tijd aankomen, zeer mysterieus. Het eerste punt van de dag liepen we in 1 groep langs het kanaal richting Mol. Onderweg floot **Wouw** verzameling, toevallig juist voor een waterskiclub! Terwijl sommigen al lichtjes euforisch werden, deelde hij ons droog mee dat we terug verder gingen stappen. Maar

niet getreurd, lieve JVG'tjes, een andere activiteit stond ons al te wachten. Even later kwamen we aan in het Zilvermeer. Na een rondje rond het meer gestapt te hebben, vonden we eindelijk de Molse sportdienst. Het was tijd voor een echte Avonturentrophy! Hierbij moesten we verschillende parcours over het water afleggen. We begonnen met een vlottenrace, waarna het tijd was voor een apenbrug. **Pauline Van Hoecke** toonde zich onbevreesd en besloot om tussen **Wouw** en **Hyena** op de expertenapenbrug te gaan, met als gevolg dat ze in het water geslingerd werd door de 2 leiders. Iedereen bleef relatief droog tot bij de laatste opdracht: de olifantenpoten. Snelheid en evenwicht ontbraken bij menig JVG waardoor we doorweekt terug aankwamen bij de kleedkamers. Ondanks het gebrek aan de juiste puzzelstukjes bij enkele patrouilles lukte het toch om het station terug te vinden, weliswaar met de hulp van de Mollenaars. Na de eindsprint van het station van Lommel naar ons terrein,

konden we genieten van een heerlijke BBQ en kropen we moe in ons bedje. Het was een geslaagde tweedaagse! 'Ma tis zo he, allez ja!', dixit **Banteng**.

Zaterdag 11 augustus

Weer een nieuwe dag in het Kattenbos! Na een turnlesje van **Hyena** werden de PL's bij het ontbijt naar de leiderstafel geroepen. 'Neem subiet allemaal een rugzak, sjortouw, twee volle bidons, een bijl, schopje, zaag, een zitbalk van jullie tafel, papier en stylo, hoed en das en doe uw bottines aan.' Het klonk als muziek in de oren. Vandaag was het technische omloop. Voor we effectief vertrokken, namen we eerst nog afscheid van **Mona Deschrijver**. Verschillende technieken werden getest: morse, historiek, MBSZH, EHBO, knopen, schatten, persoonlijke maten en niet te vergeten: commandokoord! Commandokoord vond pas in de namiddag plaats, dus we konden eerst nog rustig onze sateetjes bakken op ons eigen vuur. En rustig werd door de Vossen wel heel letterlijk genomen. Pas om kwart voor twee konden ze beginnen eten. De hele dag werden we bijgestaan door **Giraf** die de JVG's nieuwe kooktechnieken leerde, zoals: hoe zet ik een pan op het vuur en waarom zet je een deksel op een pot water die je aan de kook wilt brengen. Ook **Grizzly**, of zoals **Ester-Roos Hoflack** hem

noemt: Grizzlybeer, kwam een handje toesteken bij het ophangen van het commandokoord. Hoewel dit een zeer moeilijke techniek is voor sommigen, slaagde iedereen er toch in om de overkant te bereiken zonder ervan te vallen. En konden we beginnen aan ons vieruurtje/avondeten: zelfgebakken pannenkoeken! Mmmmm, iedereen



smulde zijn/haar buikje rond. In de avond speelden we Temptation Island, waarbij een groep verleiders tussen de koppels moesten proberen te komen, maar de band tussen sommigen was gewoon te sterk. **Lara Coppens** en **Jako** kwamen uiteindelijk als mooiste en sterkste koppel uit de bus. Wie aan Temptation Island denkt, denkt ook direct aan het vuurkamp. Zelfs na de regen van de laatste dagen mochten we nog steeds geen vuur maken, daarom werd het vuurkamp-moment een GASvuurkamp. Iedereen moest een takje nemen en de schors ervan snijden met een mes. Dat is raar, denkt u misschien, maar toen **Hyena** een zak marshmallows boven haalde werd alles al snel duidelijk. Joepie, geroosterde, geflambeerde, gesmolten marshmallows! Het water liep al uit de mond. Na de gezellige avond was het tijd om te gaan slapen. Oogjes toe en snaveltjes dicht!

Zondag 12 augustus

Vandaag was het eindelijk zover! De dag waar iedereen al zo lang naar uitkijkt: overgang! Wie wordt patrouille van de tochten? Of van het kamp? Hoe ziet de nieuwe leidersploeg eruit? En wie wordt JVG van het jaar? Na een korte turnles maakte iedereen zich klaar, de patrouillehoeken werden snel in orde gebracht en alle uniformen werden in orde gelegd. En toen was het tijd, eerst kwamen de Teerpoten en Wolven aan de beurt en daarna was het al aan ons. Eerst werden de sportprijzen uitgedeeld. Dit jaar waren die voor: op nummer 3 **Zeno Leupe**, op nummer 2 **Aithana Nevejans** en op 1 **Jonas Van troys**. Proficiat!!! Nu was het tijd om de patrouille van de tochten bekend te maken, dat is de patrouille die heel het jaar de minste tijd heeft nodig gehad om alle tochten te stappen en dit jaar is dat geworden: de Leeuwen! Met **Schalkse Lemming**, **Plezante Jako**, **Aithana Nevejans**, **Stern De Hoorn** en **Nette Vanhee**. Vervolgens werd de partouille van het kamp in de bloemetjes gezet, dat is de patrouille die heel goed kan samenwerken, waar er veel sfeer is, die goed zijn best doet bij de kookwedstrijd en de technische omloop,... en dit jaar is die eer weggelegd voor de Vossen met **Toegewijde Salamander**, **Mirthe Lermytte**, **Pauline Van Hoecke**, **Anna Meyskens**, **Elisabeth Meersseman**, **Jonas Van troys** en **Brecht Van Overwalle**. En dan nu de laatste prijs die nog moest uitgedeeld worden: JVG van het jaar. Wie was het



meest aanwezig in perfect uniform, legde veel technieken af en gaf zich heel het jaar door altijd 100%? Dit jaar op de derde plaats: **Leon Demey** oftewel **Schalkse Lemming**, op de tweede plaats: **Muna Mann** oftewel **Vrijmoedige Lacha** en de beste jongverkenner van dit jaar is geworden: (tromgeroffel) **Milan Vande Geüchte** oftewel **Plezante**

Jako. Proficiat!!!! OWOWOWOWOW! Nu de prijzencereemonie achter de rug was, was het tijd voor de overgang. Dit jaar moeten wij helaas weer afscheid nemen van veel JVG's. Het was fijn dat jullie bij ons zaten, maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen. We nemen ook afscheid van 2 leiders. Bedankt **Caraya** en **Cavia** voor jullie inzet! Maar waar mensen weggaan, komen er ook nieuwe bij. **Toko** en **Picus** zullen ons leidersteam vervoegen en we verwelkomen een heleboel nieuwe JVG's. Jullie gaan hier een toptijd beleven!

Zo, nu de overgang voorbij was en de traantjes gedroogd waren, konden we eindelijk aan onze dag beginnen.

De laatstejaars van de wolven kwamen van het welpenkamp naar ons en moesten voor het eerst de andere JVG's helpen om zelf hun eten klaar te maken. De JVG's leerden hen de kneepjes van het vak en zo kon iedereen genieten van het zelfbereide eten. Als de JVG's wisten dat het spel van die namiddag 'Vies, Viezer, Viest' heette, dan waren ze hier misschien iets minder enthousiast voor geweest. Na een duikje in de vijver, enkele koprollen over het zand en een paar andere vieze opdrachten later waren de JVG's al vrij vuil geworden. Nadien maakten ze kunstwerkjes met verf, maar aangezien niemand een schildersezal had meegenomen op kamp moesten ze elkaar gebruiken als doek. Iedereen bleef gemotiveerd om zo veel mogelijk punten te verdienen. Het enthousiasme en de ambitie om te winnen zorgden voor enkele mooie spektakels op het zeil met bruine zeep.

Zelf boterhammen smeren was ook nieuw voor de laatstejaars wolven, maar deze niet zo moeilijke opgave heeft de pret van deze maaltijd, op gesjorde banken, zeker niet kunnen bederven. Na de zangles en kantine werden de JVG's geholpen door enkele bendeleden van de Hells Angels om hun angsten te overwinnen. Als spinnen en slangen doorkruisten ze de donkere heide, vonden ze wilskracht bij het meesterbrein en overleefden ze de eenzaamheid en stilte van de Lommelse bossen. Na dit avontuur werd het tijd om afscheid te nemen van de toekomstige JVG's; zij keerden terug naar het welpenkamp. Vandaag hebben de JVG's ook afscheid moeten nemen van **Hyena**, die het kamp moest verlaten om te studeren.

Maandag 13 augustus

De JVG's werden wakker door vrolijke vogelgeluiden. **Fitis** stond namelijk al klaar voor een opgewekte turnles. Na het dagelijkse ochtendritueel met vele verhalen van de derdejaars over de dag voordien, was het tijd voor een techniekje: noorden bepalen en schatten. We beeldden ons in dat we onder een heldere sterrenhemel stonden en zochten naar de Grote en Kleine Beer. Al leek het eerder een steelpan, want de hoe de oude Grieken hier een beer in zagen, bleef voor de JVG's een groot raadsel. Ontwaakt uit de droom, was het al weer tijd voor fourage. Omdat we maar met 3 leiders overbleven, kwam **Cataras** ons helpen bij het bakken van de fish-sticks. De Herten zaten met enkele grote vragen voor haar. Hoe was onze leiding als teerpootje? En als JVG? Aan welke kant stond jij in het Bever-conflict? Wie was de stichter van onze scouts? ... Omdat ze steeds haar totem vergaten, bleven ze haar ondertussen aanspreken met mevrouw. Na het interessante middageten was het tijd voor het laatste middagspel van het kamp: een cross-over tussen mens-erger-je-niet en Twister. Afhankelijk van het aantal mannetjes dat binnen kon lopen bij mens-erger-je-niet, mochten er meer of minder mensen mee doen aan de ultieme Twisterbattle. De een was al wat leniger en gracieuzer dan de ander, maar het was toch leuk om naar te

kijken. Uiteindelijk werd het een spannende nek-aan-nek strijd tussen **Spinaap, Anna Meyskens** en **Ester-Roos Hoflack**. We zaten nog een laatste keer in de zithoek voor een prinskoek en wat melk, voordat onze eerste constructie tegen de vlakke gegoooid werd. De zangles werd die avond dan ook niet in ons comfortabel staketsel gehouden, maar in een grote kring in de put. Toen het plots begon de regenen, werden de JVG's opgepakt en opgesloten. Normaal weten ze dat het de leiding is die dan een bepaalde rol heeft in het avondspel, maar deze keer was het anders. De leiders/leidsters van verschillende takken werden dooreen gerommeld, waardoor er een nieuwe JVG leidersploeg ontstond voor die avond. Uiteindelijk wisten de JVG's dan toch te ontsnappen uit de gevangenis en stopte de nieuwe leiding hen onder de wol.

Dinsdag 14 augustus

Vandaag stond er maar 1 ding op het programma: afbreken! Tegen de avond mochten er nog 3 tenten en een hudo staan, niet meer en niet minder. Na het ontbijt konden de JVG's zich installeren in 3 tenten, zodat iedereen lekker knus bij elkaar lag. De poorten, douches en materiaalrek werden voor het



middageten afgebroken zodat we in de namiddag alle patrouillehoeken met de grond gelijk konden maken. Het weer speelde ons echter parten. De shelters en tenten mochten immers niet nat weggestoken worden omdat ze dan kapot kunnen gaan of beschimmelen. Dit zorgde ervoor dat we morgen nog veel werk zouden hebben. In afwachting besloten we om dan al eens een grote terreinkuis te doen. Dit was echter moeilijker dan gedacht aangezien er overal nog heel veel afval, gereedschap en materiaal lag. De JVG's zijn duidelijk niet de beste opruimers. Er was nog even tijd om onze sketches voor de kampvuuravond in te oefenen en toen was het al zover. Het eerste echte vuur van het kamp werd warm aangemoedigd, maar niet op de traditionele wijze. 'Laser, laser, laser!', werd door de hele eenheid meegeroepen. De avond werd begeleid door 2 superhelden die de hulp van onze eenheid nodig hadden om Oapschien te verslaan. Dit kon door luid, enthousiast en in het ritme mee te zingen. Net zoals de voorbije 2 jaar werden ook dit jaar beertjesawards uitgereikt. De belangrijkste award was dit jaar het G.O.A.T.-beertje en dat ging naar... **Hert!** Bedankt voor alle mooie jaren bij De Zwaluw, je verdient dat beertje dubbel en dik! Er werd veel gezongen en gelachen en voor we het wisten was de kampvuuravond al voorbij. We

deden nog een paar armspieroefeningen, konden nog even napraten en daarna werd er voor een laatste keer taptoe gefloten.

Woensdag 15 augustus

De JVG's werden een laatste keer wakker in hun inmiddels onmisbare tentje, maar tijd om rustig op te staan was er niet. Er moest namelijk nog zeer veel gebeuren. Gelukkig kwam onze eenheidsleider **Fret** nog een handje toesteken. In 4 teams werd er gevochten tegen de tijd die steeds sneller vooruit leek te gaan. Er was nog juist genoeg tijd over om een hotdog te eten en een kampevaluatie te schrijven. Alle valiezen werden vanuit het JVG-kamp naar de bussen gedragen, zodat ons bezoek terug onbestaande leek. Het afscheidslied werd gezongen, nest- en patrouillekreten klonken voor een laatste keer dit jaar over Lommel en de leiders/leidsters namen afscheid van 'hun' kinderen. Na veel gezwaai en kushandjes vertrok de bus onverbiddelijk richting Gent...

Om af te sluiten nog dit: MERCI aan **Fret** en **Hert**, de stam en alle andere mensen die het kamp weer schitterend hebben geleid!

Uw reporter ter plaatse

Zorgzame Cavia
Hulpleidster

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44.94.25). Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 tot 17u30

De eerstejaars leren vandaag alles wat ze moeten kennen om hun hoed te behalen, de anderen spelen vele spelletjes.

Zaterdag 22 september 2018, 14u00 tot 17u30

Alle wegen leiden naar Rome, maar als je naar ergens anders moet is het wel handig dat je kan kaartlezen. De jongere jvg's leren de basistechnieken van het kaartlezen, met de laatstejaars bekijken we de moeilijkere technieken.

Zaterdag 29 september 2018

Geen vergadering

Zaterdag 6 oktober 2018, 10u00 tot 17u30

We zetten de theorie van de vorige vergadering om in de praktijk, we houden een kleine kaartleesoefening. Na de middag gaan we richting het centrum en doen we een koekenverkoop. Vergeet jullie lunchpakket niet.

Zaterdag 13 oktober 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem.

Per patrouille bekijken jullie de patrouillekoffers, verder spelen we nog veel spelletjes.

Zaterdag 20 oktober 2018

Leidersweekend (enkel voor leiding en seniors)

Zaterdag 27 oktober 2018 tot woensdag 31 oktober 2018

Herfstkamp!

Zaterdag 3 november 2018

Geen vergadering

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

Het is tijd voor badge zwemmer! Vergeet zeker jullie zwemgerief en lunchpakket niet.

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00

Je leert vandaag hoe je een klein spel moet maken en voorbereiden. Natuurlijk zullen jullie daarna zelf spelletjes moeten maken en gaan we zo veel mogelijk van jullie spelletjes proberen spelen.

Door de spaghettiavond van die dag **sluiten we af om 17u.**

Zaterdag 24 november

Geen vergadering

Zaterdag 1 december 2018, 10u00 tot 17u30

Trek jullie warme scoutstrui maar al aan, want we gaan schaatsen! Vergeet zeker jullie handschoenen en lunchpakket niet.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Groot Kamp 2018

Voorkamp (maandag 30 juli tot zaterdag 4 augustus)

Eindelijk is het weer zo ver! Vlug even daag zeggen tegen mama, papa, opa, oma, broer, zus en een al lang naar uitgekeken grootkamp kan beginnen. Na een gezellige treinrit komen we aan op het terrein waar we ons allen thuis voelen. We beginnen al vlug met het uitladen van de camions en het opzetten van de eerste tenten.



Bomendag viel dit jaar op de verjaardag van de enige echte jolige **Kapucijnaap** : als traktatie kregen we Calippo's, waar erg naar verlangd werd in dit warme weer. Zoals altijd stond boswachter Luc klaar om ons te helpen met welke bomen we konden gebruiken om onze constructies te maken. Maar uitzonderlijk aan dit jaar was dat we 2 teams vormden met 2 verschillende locaties om bomen te verzamelen. Het ene team beroofde een volledig bos van bomen.

We werden op een ochtend wakker met nieuwe totems, namelijk: **Margot Despriet** of **Aanwezige Jacana**, **Gil Declercq** of **Markant Roodborstje**, **Alix De Boever** of **Flegmatieke Emoe**, **Marie Eggermont** of **Toegenegen Koi** en **Benjamin Meersseman** of **Onverstoorbare Gaviaal**. Proficiat!

Dit jaar was ietwat bijzonder, aangezien er door de lange droogte geen vuren gemaakt mochten worden. Dit probleem werd gauw opgelost, maar dit jaar konden er jammer



genoeg geen mensen hun "woudloper" afleggen. Maar hierdoor kon er wel goed doorgewerkt worden aan de constructies.

Al gauw stond er een prachtige zithoek, ontworpen door de pioniers **Alpaca** en **Chinchilla**, een Eiffeltoren als poort door de pioniers **Hoopoe** en

Tarbagan en douches met een mooi uitzicht, ontworpen door de pioniers **Kantjil** en **Seriema**.

Toen alle constructies vorm kregen, begonnen we stilletjes aan ook al aan de patrouille hoeken. Hierin moest er een eettafel, een vuurtafel, een wastafel en een waslijn aanwezig zijn. Door wat vertraging kwamen de extra tenten ook pas later toe, dus moesten we ons haasten om alles klaar te krijgen, zodat we de volgende dag van de befaamde 'Offday' konden genieten. Deze dag bestond uit een kort ontbijt, nog een paar kleine dingen afwerken in de patrouille hoeken en natuurlijk een paar uurtjes wenen in het zwembad zodat we proper aan ons kamp konden beginnen.

Zondag 5 augustus



We begonnen het echte kamp met een klassieker, genaamd 'Benny ball'. Het is een soort variant op rugby, waarbij je alle ballen in je eigen kamp probeert te krijgen. Na dit warme spel in de volle zon, konden we onze ouders bezweet en vol blauwe plekken verwelkomen. We aten gezellig ook wat van de BBQ. Deze maaltijd werd vervolgd door een toernooitje Viking Kubb en een spannende wedstrijd Frisbee. Er werd ook berekend via een app dat **Dingo** veel kamelen waard is. Hierna werd het tijd om dada te zeggen tegen mama, papa, oma, opa, broer en zus. Het werd tijd voor de eerste patrouille maaltijd van het kamp: boterhammetjes met vleesla en soep

natuurlijk.

Toen we allemaal eindelijk eens rustig in onze zithoek zaten, kwam er plots een organisatie langs die zei dat er een virus was uitgebroken en aangezien **Krekel** besmet was, namen ze hem mee. Even later kwam er een andere organisatie, REAL, om te zeggen dat de vorige mensen van een organisatie FAKE zijn en dat ze **Krekel** hebben ontvoerd om op te experimenteren. Het bleek dat er in meerdere takken kinderen waren meegenomen door FAKE. Dit lieten wij niet zomaar toe, dus hebben wij een mentale en een fysieke test doorstaan om daarna de mensen van FAKE neer te halen en onze vrienden te redden.

Nadat alle ontvoerde mensen terug bij hun vrienden waren en iedereen van FAKE verslagen was konden we allemaal met een veilig gevoel onze tenten binnen.

Maandag 6 augustus

De dag begon al vroeg met een actieve opwarming van **Pekari**, waarbij we elk om de beurt een oefening moesten voortonen, met voorafgaand de oefeningen van de personen voor je; een soort van “ik ga op reis en ik neem mee”. De jongens op het einde van de cirkel gaven het meteen op en hebben in ruil 20 keer gepompt.

Na een vlug ontbijtje met choco voor op de boterhammen maakten we onze nu al nodige inspecties en zei de leiding dat we ons uniform moesten aandoen. Dit kon maar een paar dingen betekenen en na het vele roddelen en raden werd er ons verteld dat het technische omloop was. Dat is een speciale dag om al onze technische vaardigheden en samenwerking in de patrouille te testen. Dit jaar was het toch wat anders dan anders, we begonnen dit jaar namelijk met de normaal spetterende afsluiter: commandokoord. Toen iedereen veilig de overkant bereikte, gingen we verder naar de volgende post, waar we een balk op 2m hoogte vast moesten sjarren. Hierbij werden de technieken sjarren en persoonlijke maten getest. Bij deze post had **Lijster** het een beetje moeilijk met haar persoonlijke maten, ja een meter is gelijk aan 100 centimeter! Daarna kwamen we bij de 2^{de} post door natuurspoortekens te volgen. Eenmaal aangekomen, moesten we onze balk vast in de grond krijgen met de materialen die we mee hadden.

Dan werd het tijd voor een korte pauze om onze ravioli klaar te maken en op te eten. Na de pauze gingen we verder met morse, maar hier werden er toch wat fouten gemaakt bij het door signaleren of het ontvangen, want er werden een hoop rare woorden verzonden; vermaalder 10 (4 maal 13), ...

Na het morsen gingen we terug naar onze vredige patrouillehoeken, waar we lekker onze boterhammetjes opaten. Dit werd gevolgd door een gezellige zangles in onze zithoek, waarna we een leuk avondspel speelden. Er waren verschillende teams met andere kleuren glowsticks rond de armen, en het doel was om zo veel mogelijk mensen in je eigen team te krijgen door hun bandjes af te pakken en te verwisselen met één van jouw kleur.

Dit spel werd gewonnen door team Groen en hierna zongen we het avondlied en kropen we in onze tentjes.

Dinsdag 7 augustus

VG's, opstaan! Voordat we vragen konden stellen, werd ons gezegd dat ons ontbijt per patrouille aan een hoek van de heide lag en hoe verder de hoek hoe uitgebreider je ontbijt. Dit was de start van een avontuurlijk 24 uur spel. Bij ons ontbijt vonden we een bundel met alle regels en allemaal raadsels en opdrachten om dingen te verdienen: zaken zoals een zeil, een matje, een slaapzak, de locatie van ons eten en nog veel meer. Eén van de belangrijkste regels was dat je je hoed ten alle tijden moest aan houden, als de leiding je zag zonder, zouden er strenge gevolgen zijn. Elke patrouille had een lege bierbak die ze met hun leven moesten beschermen. Die mocht nooit alleen zijn, omdat er kans was dat een andere patrouille of de leiding ze zou stelen en als dit gebeurde, zouden er opnieuw sancties volgen voor de patrouille. We begonnen dus gauw met raadsel en opdrachten om de komende 24u zo comfortabel mogelijk te maken.



Tegen de middag moesten we ons eten gaan stelen in de centrale post. Dit was moeilijk aangezien er extra beveiliging was. Nadat iedereen had kunnen eten begonnen de kampen er wel al degelijk uit te zien, velen hadden een zonnwijzer gemaakt, de meesten hadden hun zeil al opgehangen, sommigen hadden eerder een zwembad van hun zeil gemaakt. De Stieren hadden zelfs hun eigen keuken gemaakt en de Piranha's werden gekweld door "ratelslangen", honden zonder staart, brandalarmen en een enge roze lucht. Ondertussen vermaakten de Pythons zich met een slaapzakhoes.

Om ons avondeten te verdienen moesten we zeeslag spelen tegen een leider. Nadat iedereen avondeten had en de slaapzakken allemaal gevonden waren, werden we samengeroepen op de centrale post om elkaars gezichtjes toch nog eens te zien vandaag. Maar jammer genoeg eindigde het spel vervroegd, omdat er een grote storm op komst was. We ruimden alles zo snel mogelijk op om nog droog greppels te kunnen graven en direct in onze tenten te kruipen. En geluk dat we hadden, we deden onze tenten nog maar dicht en het begon al te gieten.

Woensdag 8 augustus

We werden gewekt en gingen op een rustige ochtendwandeling met **Pinguïn**. Na het ontbijt begonnen we weer aan onze inspecties, maar deze werden verstoord door een brandalarm. Het was voor sommigen wat moeilijker dan voor anderen om gepast gekleed te zijn voor deze oefening, toch **Jacana, Hoopoe, Tarbagan en Roodborstje?** Na de goed verlopen brandoefening deden we verder aan onze inspecties en mochten de dames zich verder douchen. Hierna hebben we een korte sessie boogschieten gedaan en dan was het al tijd om voor de eerste keer eten klaar te maken op onze eigen vuurtafels. Omdat dit vlotjes verliep, konden we snel onze nasi goreng opeten en siësta houden. Onze dutjes werden verstoord door de heerser van Bulgarije die ons kwam zeggen dat Frans Ferdinand een speech over vrede ging geven. We gingen natuurlijk allemaal mee. Maar tijdens zijn speech werd Frans vermoord, dus kwam er chaos tussen wie de nieuwe wereldleider moest worden. We werden in groepen verdeeld en moesten strijden voor onze teamleider. We moesten bommetjes maken en een verfgewacht houden tegen andere landen. Uiteindelijk draaide het toch uit op een “versla alle andere leiders”. Uiteindelijk won Groot Brittannië.



We keerden terug naar ons vredig VG kamp, maar al vlug werd de rust verstoord door drugsdealers die onze hulp kwamen vragen. Ze waren namelijk opgelicht door mensen uit Rotterdam. Dus wij moesten hun “sossa” gaan vinden en onderweg meer verzamelen door middel van opdrachten. Ze gaven ons een uur en de coördinaten van de plaats waar ze de Rotterdammers het laatst hadden gezien. We vertrokken dus op meerdaagse, niemand wist hoelang, maar we wisten wel dat we voor het donker wilden aankomen op onze slaapplek, wat een hele uitdaging zou worden. Op het eerste punt konden we al “sossa” gaan halen met een bootje op het water. Op dit punt mochten we ook eten. Als de boterhammetjes op waren, gingen we verder naar het volgende punt. Na lang stappen en vele angsten overwinnen bij de Pythons, kwamen we uiteindelijk aan op onze slaapplek, veel later dan verwacht. We gingen namelijk slapen met het kraaien van de haan, dus vlug slapen was de boodschap.

Donderdag 9 augustus

Na een welverdiende nachtrust en ontbijt was iedereen weer in staat om verder te stappen. Na het lange en lange stappen begon het heel erg hard te stormen. Sommigen hebben geschuild en anderen hebben moedig doorgestapt. Toen we allemaal doorweekt waren, kwamen we aan op het eetpunt. Hier aten we boterhammetjes en vertrokken weer, want we wilden deze dag toch iets vroeger aankomen op het slaappunt.

Door het niet op de kaart kijken waren de Condors toch wel heel ver van hun volgende punt geraakt. De Pythons en Piranha's, die na een tijd één patrouille waren geworden, kenden toch ook wel wat van foutlopen. Ollé, we zijn de Belgische grens over! Aangekomen in Nederland werden we al direct opgepakt door politie, ze fouilleerden ons en haalden onze zakken volledig leeg op zoek naar "sossa". Toen ze alles hadden meegenomen, konden we niet anders dan naar onze slaaplocatie te stappen.

Toen we aankwamen, zetten we onze tentjes op en kookten we nog vlug even de paella die de stam was komen brengen. We kropen allemaal zo snel mogelijk onze slaapzakjes binnen.



Vrijdag 10 augustus

Opstaan!! Met zere voeten moesten we vlug ontbijten en alles opruimen. Toen iedereen klaar was om te vertrekken, vertelden ze ons dat dit een speciaal punt was. We mochten namelijk naar het volgende punt raken op elke manier mogelijk: we mochten liften, het openbaar vervoer gebruiken en – jawel – nu mochten we zelfs met een boot mee liften volgens **Gaai**. Sommigen hadden toch meer geluk dan anderen. De Piranha's beleefden een volledig avontuur in de garage van een aardig vrouwtje die hen dan tenslotte gewoon gebracht had en de Condors konden ook met iemand meerijden. De Pythons en de Stieren hadden toch iets minder geluk, dus zijn ze maar volledig naar het punt gestapt.

Maar toen we aankwamen, merkten we dat het het stappen echt wel waard was, we waren namelijk in Centerparks!!! Toen we daar aankwamen in Kempervenne maakten we onze pasta klaar en aten deze gauw op, want de activiteit van vandaag was

waterskiën! Toen iedereen was omgekleed en al ons gerief weg lag, was het tijd voor de eerste om te vertrekken. **Pekari** startte deze activiteit met een spetterend begin. Het werd al snel duidelijk wie de pro's waren onder ons. **Koi** op waterski's was net als een vis in het water. Na het vele vallen, zwemmen en opstaan, was de activiteit ten einde.

We vertrokken terug naar ons terrein, maar voor onze arme voetjes deden we dit gelukkig met het openbaar vervoer. Na talrijke busritten en oversteekplaatsen kwamen we eindelijk aan in ons geliefde kattenbos. We legden als onze spullen weg en gingen naar de jaarlijkse VG/JVG BBQ. Het was het eerste vuur dit kamp dat door het overvloedig



regen en tijdens de afgelopen dagen werd toegestaan. We deelden allen wandelverhalen, want de JVG's waren ook net terug van een 2-daagse. Het was 'keiwijs' zoals **Grizzly** het zou zeggen. Toen iedereen vol zat en de vuren gedoofd waren, zongen we het avondlied en kropen we onze eigen tentjes weer binnen.

Zaterdag 11 augustus

We werden actief gewekt door **Gaai**. Na het ontbijt was het nog eens tijd voor een inspectie. We werden allemaal leuk geanimeerd door **Pekari** en zijn zotte verhalen. Maar hierna was het tijd voor de super leuke kookwedstrijd! Toen iedereen hun ingrediënten was gaan halen in het stafkamp vloog iedereen er meteen in.

De aperitiefjes waren al een goed begin. Er werd al direct meer gevraagd van de fruitsapjes van de Piranha's. De Piranha's slaagden er ook in om frieten te maken op hun vuren en de Condors gingen door Europa met hun gangen. De Pythons waren al heel snel klaar dus werd hun patrouillehoek al snel wat vrolijker met de klanken van gitaar en gezang. De winnaar zou pas bekend gemaakt worden later op het kamp.

Toen iedereen klaar was, werd het tijd voor de morele opvoeding van het kamp. Het onderwerp was 'de vluchtelingencrisis'. We hebben veel nagedacht over de problemen, oorzaken en oplossingen hiervan. We hebben veel vragen samen proberen op te lossen en we hebben **Jacana** uitgelegd wat geaardheid is.

Voor het 4uurtje vandaag mochten we onze eigen pannenkoeken maken, ondertussen werden er nog wat verder muziek gemaakt. De Piranha's maakten lekkere Nesquik pannenkoeken. Het 4uurtje werd gevolgd door een potje baseball... eeh ik bedoel vleesball, sorry **Hoopoe**. We aten lekkere boterhammetjes met preparé en hierna hadden we een super gezellige zangles die werd geleid door **Alpaca** en **Ilona Lust**, maar eigenlijk door de volledige groep een beetje.

Hierna speelden we een avondspel, maar niet zomaar één! Het was een soort van escape room in 2 teams. Team 1 begon in groepjes van 2 of 3 in kleine tentjes. Daar moesten ze een raadsel oplossen om een code te kraken om zich te bevrijden. Toen iedereen buiten was, werd het tijd om het 2^{de} team uit een grote tent te bevrijden. Hiervoor moesten we 4 codes weten te kraken, waarvan er delen binnen en buiten de tent te vinden waren. De 2 teams konden communiceren door hun walkietalkies te gebruiken. Uiteindelijk werd iedereen bevrijd. Dit is de groep gelukt in 1u05 wat net 5 minuten over tijd was. Hierna zongen we het avondlied en kropen we allemaal snel in onze tentjes, want morgen was het weer zover: overgangsdag!

Zondag 12 augustus

VG's opstaan in uniform!!! We begonnen de dag met een kort ontbijt en een vlugge inspectie, want iedereen stond te popelen om in de grote U-formatie te gaan staan en te horen wat die nieuwe leidersploegen zou worden.



Dit jaar werden er weer veel prijzen uitgedeeld. Proficiat aan **Oehoe**, die dit jaar de sportprijs kreeg. **Raaf** werd VG van het jaar en kreeg daarvoor een mooie prijs. Zeker verdiend werden de Stieren patrouille van de tochten en werden de Piranha's tot patrouille van het kamp gekroond. Er werd ons meegedeeld hoe de leidersploegen er zouden uitzien volgend scoutsjaar en wie er overging naar de volgende tak.

Ook dit jaar werden er wat traantjes gelaten, maar deze werden vlug gedroogd want na de

groepsknuffels werd het tijd om de nieuwe VG's te verwelkomen en dag te zeggen tegen de VG's die seniors worden.

De ex-JVG's gingen over de deathride en werden onderverdeeld in de nieuwe patrouilles voor vandaag. Na het middagmaal werd er de nieuwe VG's al snel verteld dat ze vuile kleren mochten aantrekken voor het middagspel. Nadat iedereen terug proper was en het vieruurtje binnengespeeld werd, hadden we wat tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Zo kwam al snel naar boven dat de meerderheid graag eens een potje voetbal wou spelen. Na deze intensieve match konden we



genieten van een boterhammetje en een potje soep. We begonnen de avond met rustige klapspelletjes aan de leiderstafel, waarna het avondspel werd uitgelegd. Het belooft een intensieve avond te worden voor iedereen. Uitgeteld na een dik uur spelen keerde iedereen terug naar zijn/haar bedje.

Ondertussen in het seniorkamp:

*In het seniorkamp werden er al veel dingen voor volgend jaar voorbereid en hebben we een cantus gehad, met water natuurlijk. Hier werd al snel duidelijk dat **Gaviaal** de ultieme master is in 7sprong. De patrouilles voor volgend jaar werden ook al verdeeld. Er zouden 2 patrouilles bijkomen dus dan zijn er de Husky's, de Boa's en de Valken. Als avondspel werd er een soort Hunger Games gespeeld. De uiteindelijke battle was tussen **Wolf** en **Gaviaal**. Deze werd toch nog onverwachts door **Gaviaal** gewonnen.*

Maandag 13 augustus

We stonden weer op met de gewone VG groep en we werden allemaal heel actief gewekt door de ninja/box cursus van **Pekari**, die we als opwarming kregen vandaag. We aten ons ontbijt en maakten onze inspecties en daarna werd het eens vlug tijd om te beginnen met de kampvuuravond voor te bereiden. Toen iedereen al een paar moppen had en er al een cover werd gemaakt om voor te dragen, werd het eens tijd voor het middag eten.

We warmden onze fishsticks en patatten. Toen iedereen vol zat misten we de PL's al een tijdje. Zij moesten namelijk het middagspel voorbereiden en geven. Na de uitleg van dit eerder ingewikkelde spel, vertrokken we naar het speelbos en verdeelden we ons in vier teams. Het spel werd gewonnen door het team van **Wolf**. We keerden terug

naar het VG terrein om te 4uren en ons te verdiepen in **Chinchilla's** liefdesleven. Hierna speelden we nog wat voetbal en Kubb. Tijdens deze spelen werd duidelijk dat **Koi** de enige echte 'bottle flip master' is.

We kregen allemaal weer honger, dus werd het tijd voor het avondeten en na de boterhammetjes en de soep (die je niet kan opscheppen met een lepel met gaten in, toch **Tarbagan?**) deden we nog even verder met de moppen voor de kampvuuravond.

Na een tijd hoorden we dat we moesten verzamelen aan de tweede vijver en toen we daar aankwamen werd het duidelijk dat we een avondspel kregen van andere leiding. We verdeelden ons in 3 teams. De bedoeling was om zo snel mogelijk een code te kraken door middel van het succesvol uitvoeren van bepaalde opdrachten. Maar ondertussen werd er om de 20 minuten iemand van het team opgesloten. Die persoon kon alleen maar vrijkomen door een sudoku op te lossen en dit werd wel een iets groter probleem in het team van **Thibault Versavel** en **Arno Ternier**, aangezien ze er beiden geen idee van hadden hoe dit moest. Nadat alle codes werden gekraakt, keerden we terug richting ons terrein. Daar zongen we ons avondlied met onze nieuwe tijdelijke leiding. En dan kropen we vlug in onze slaapzakken.



Dinsdag 14 augustus

We werden gewekt door **Mustang** die ons als ochtendopwarming heeft geleerd hoe we een echt opwarming voor de cubbing kunnen maken. Sommigen hadden al wat meer fantasie dan anderen, hiervoor hebben we veel gelopen en gestapt.

Na onze boterhammetjes met choco werd het tijd om gedag te zeggen tegen onze mooie poort, want we begonnen met de afbraak. Tegen de middag was er ook al een groot deel van de zithoek weg. We kookten onze laatste middagmaal in onze eigen patrouillehoeken en aten voor de laatste keer op onze patrouilletafels. Hierna gingen we verder met de afbraak en met de moppen natuurlijk. Nadat de zithoek en alle patrouillehoeken weg waren, werd het tijd voor de kampvuuravond!!

Al snel stonden onze dassen op onze hoofden en zaten we allemaal met onze zangbundels klaar. We stonden al gauw uit volle borst mee te zingen met Sadman en Bberman, die de avond leidden. Af en toe moesten we de slechteriken weggagen. Dit deden we door zo luid als we konden 'Oapspin' te roepen. Er werd nog veel gelachen met de moppen van alle takken en met ons klaaglied natuurlijk. Er werd een interkampflashmob gedaan en de traditionele beertjes werden weer uitgereikt. Toen alles ten einde kwam, zongen we nog gezamenlijk een verjaardagsliedje voor **Jacana** en zaten we nog even samen rond het kampvuur. Hierna rolden we ons in onze slaapzakken want we hadden morgen weer een zware dag voor de boeg.



Woensdag 15 augustus

Toen alle kindjes, **Lijster** en **Hoopoe** uitgezwaaid waren en richting Gent vertrokken waren, stond er ons nog een zware dag te wachten. 's Avonds was er kaas in overvloed en aten we tot we niet meer konden. We kropen niet te laat in onze bedjes, want morgen moesten de drie camions helemaal gevuld en weer geleegd worden in Wondelgem.

Nakamp (donderdag 16 augustus)

Vandaag stonden we weer wat vroeger op om de laatste tenten snel af te breken en was het weer tijd om de camions in te laden. We keerden snel terug naar Wondelgem en werkten zo snel we konden om zo snel mogelijk thuis iedereen terug te zien en vlug in bad te gaan.

Bij deze bedankt ik de eenheidsleiding voor de goede organisatie, de stam voor het lekkere eten en het harde werk, onze eigen leiding voor het voorbereiden en de leuke spelen en natuurlijk alle VG's voor het top kamp!

Kampquotes

Gaviaal: Sharing is caring but I don't care.

Lijster: Ge hebt geen lief nodig om aan u behoeftes te komen

Kapucijnaap: F*ckyou Raaf, Kapu heeft altijd gelijk!

Jacana: Huh? Heeft een touw 2 uiteindes?

Wolf: Als ge sneller gaat dan zijt ge der sneller.

Thibault Versavel: Mag ik een slikje?

Chinchilla: It's like bruh,

Ilona Lust: but it's like real bruh!

Kantjil: Oh lieve Pint Nicolaas

Emoe: Ik ben nutvol

Roodborstje: Cijfers of getallen?

Seriema: Al mijn papier is gesmolten.

Arno Ternier: Kleine beet

Tarbagan: We koken op bunzenbranders

Koi: Koi en Marie bikken

Raaf: Ik ben altijd bloedserieus

Wolf Devylder: Zo een verrekijker om sterren mee te kijken

Alpaca: Wow onze zithoek is wel stevig

Hoopoe: Ze past er echt bij met haar vleesbaltrui

Zwaan: Dan merkt er een fazant dat de boel is aangebrand

Patrijs: Aiii mijn jas!

Oehoe: Ik heb geen abs

Krekel: Alleen als een roste pop is

Pinguïn: Wow ge legt wel veel sneller km af met een bus dan te voet

Gaai: Wie is de dikste?

Dingo: Ik had een papfles tot mijn 8 jaar

Pekari: Als jullie leiding zijn snappen jullie dat ook zo stambomen in het bos

Mustang: Das stevig naar de frieten

Vos: *eet Jacana haar snoepen*

Uw verslaggeefster ter plaatse,

Uitbundige Seriema

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je niet naar een vergadering kan komen gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan een week op voorhand te verwittigen zodat wij onze activiteiten goed kunnen plannen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is het niet zo dan wordt dit tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €1,00 voor het vieruurtje mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 8 september 2018 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Het nieuwe scoutsjaar is bij deze ingezet! Patrouilles worden verdeeld en we spelen enkele spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Vergeet je centjes niet voor het vieruurtje :)

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Een rustige tweede vergadering met heel wat leuke spelletjes op het programma.

Zaterdag 22 september 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Grootkamp ligt nog niet zo heel ver achter ons dus nemen we vandaag even de tijd om enkele tenten op te zetten. Voor de rest spelen we vele leuke spelletjes.

Zaterdag 29 september 2018

Geen vergadering omwille van Saamdagen. Meer info op www.saamdagen.be

Zaterdag 6 oktober 2018 10u00 tot 17u30

Vandaag zal de eerste patrouille vergadering plaatsvinden. Verdere info volgt nog!

Zaterdag 13 oktober 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Omdat we binnenkort op kamp vertrekken zullen we vandaag alle koffers eens open zwieren en opblikken. Elke patrouille heeft dan ook de kans om eens te kijken wat ze nog nodig zullen hebben op grootkamp. We spelen tussen door ook nog spelletjes.

Zaterdag 20 oktober 2018

Geen vergadering omwille van het eerste leidersweekend.

Zaterdag 27 oktober 2018, 9u00 tot woensdag 31 oktober 2018, 16u00

HERFSTKAMP 2018 ! Voor meer info zie kampfolder.

Zaterdag 3 november 2018

Geen vergadering

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Vandaag gaan we voor de eerste keer dit jaar op tocht. Dit zullen dan ook de eerste tijden zijn voor patrouille van de tochten. Vergeet dus allemaal jullie kaartleesmateriaal, lunchpakket, zwemgerief en stevige stepschoenen niet! Een extra centje is ook altijd handig :)

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00!

Openen en sluiten in Wondelgem! Iedereen heeft hem waarschijnlijk wel al, maar toch kan het geen kwaad om nog eens te herhalen hoe je MBSZH moet onderhouden en opbergen. Estafette spelletjes met deze techniek zou nogal gevaarlijk zijn dus houden we het bij gewone balspellen ter afwisseling.

Aangezien het vanavond spaghettiavond is, sluiten we af om 17u!

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering

Zaterdag 1 december 2018, 10u00 tot 17u30

De tweede patrouille vergadering zal vandaag plaatsvinden ! Meer info volgt nog.

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Takleider VG's

dingo@dezwaluw.org

0471/63.97.84

Artikel Seniors Groot Kamp 2018



Voorkamp (maandag 30 juli tot zaterdag 4 augustus)

Helemaal uitgeslapen en klaar om 7 dagen te werken onder de brandende zon, stonden de seniors allemaal ongetwijfeld vrolijk op. We reisden naar het verre Lommel en daar stonden de camions al te wachten om uitgeladen te worden. Die werden

zonder enige moeite uitgeladen en de tentjes werden opgezet.

Ook bomendag was een groot succes! Een team van zware mannen (waar de seniors uiteraard bijhoren) hebben een heel bos leeggehaald. Dit waren maar liefst 423 bomen! De constructies van onze “gemotiveerde” pioniers waren creatief en groots, maar de knopen waren toch iets minder. Bij deze is de zogenaamde jvg-poort herdoopt naar de



seniorpoort door



het tekort aan jvg's die aan de poort hebben gewerkt. Maar dat is niet het enigste dat herdoopt werd, **Balder Mervillie** werd wakker met de prachtige totem **Onverzettelijke Dromedaris**. Een iets minder officiële naamsverandering van het kamp was die van **Simon Meyskens** naar “martino broodje”.

Zondag 5 augustus

Eindelijk! De verse kleren zijn aangekomen samen met de ouders. Na lekker te hebben gegeten, kwamen ze ons werk van voorkamp eens inspecteren. Iedereen was onder de indruk van de pis-toren van **Picus** en **Dromedaris**, maar het enthousiasme van **Toko** zijn vader was niet te evenaren, recht in de roos. De seniors werkten hard samen met de stam om alles vlot te laten verlopen, maar 3 van ons hadden een taak van levensbelang. **Sika**, **Klipdas** en **Joshua Naessens** liepen met bordjes rond om iedereen te waarschuwen voor het rookverbod. Deze avond kon dan ook meteen het eenheidsavondspel beginnen. Leden van de organisatie FAKE namen verscheidene

kinderen mee, omdat ze besmet waren met een gevaarlijk virus. Dit bleek allemaal lariekoek te zijn, dus moesten we onze kinderen zo snel mogelijk terug zien te krijgen.

Maandag 6 augustus

We werden gewekt door de warmte van de zon op onze tent. We probeerden 1km te lopen, maar door de warmte werd die vroegtijdig stopgezet. Een rijk gevuld ontbijt zorgde voor de nodige energie om het petanque toernooi van start te zetten. De teams werden verdeeld als volgt: Blauw (**Lynx-Fennek**), Geel (**Sika-Flicka**), Rood (**Klipdas-Joshua Naessens**), Blauw (**Toko-Simon Meyskens**) en Oranje (**Dromedaris-Picus**).



Het was een spannende wedstrijd tussen Oranje en Blauw, maar men moet het kaf van het koren scheiden en Blauw won. Team Rood had een mindere wedstrijd en scoorde slechts 1 punt. Toen het tijd was om zich te wassen beseften de seniors dat het nat maken van je handdoeken om ze niet te hoeven opplooiën niet zo een goed idee was. Na het eten was het tijd voor een spelletje! Er was namelijk een zombie apocalypse uitgebroken en de seniors moesten zo snel mogelijk van punt A naar punt B geraken, terwijl ze tegen zombies moesten vechten. **Toko** en **Klipdas** waren de eersten die op het punt B zijn geraakt. Daarna volgden **Joshua Naessens**, **Picus** en **Sika**. **Simon Meyskens** en **Dromedaris** waren helaas te laat en werden opgegeten door zombies. Na zo een spannend avontuur was het tijd voor een 4 uurtje. We vulden de tijd wat op met voetbal en koken. Bij het avondspel werden de seniors in 2 groepen gedeeld: de politie en de dealers. De gevechten tussen de twee waren intens en iedereen zat helemaal onder het stof... zelfs de moderators die aan de zijlijn stonden mee te kijken. Uiteindelijk wonnen de dealers van de politie.



Dinsdag 7 augustus

We werden wakker met een petanquetornooi in zicht. We speelden het vervolg van gisteren met dezelfde teams.

Alweer waren het **Fennek** en **Lynx** die met de overwinning gingen lopen. Het was zo warm dat het middagspel een beetje werd aangepast met meer wateropdrachten. Er was namelijk een opdrachtenlijst en de seniors moesten er zo veel mogelijk voltooien tegen het einde. De opdracht die voor het meeste plezier had gezorgd was de zevensprong. De seniors moesten binnen 7 minuten 7 glazen water drinken. Dit zorgde voor hilarische taferelen. De winnaar van de zevensprong was **Fennek** die de 7 glazen in 1 minuut en 28 seconden opdronk én ze allemaal binnen hield. Het spel, dat uiteindelijk gewonnen werd door **Picus**, werd vroeger stopgezet zodat de seniors nog wat konden spelen in het water. Ze hadden er niks beter op gevonden dan elkaar te katapulteren in het water met het commando. Alles ging goed tot **Dromedaris** in de vlucht zijn bril verloor. Grote paniek en veel geroep, maar al snel had hij hem terug. De kleren werden gedroogd en het eten werd gekookt. Na een discussie tussen de leiding en de seniors over de avondkledij kon het spel dan toch beginnen. Het waren de Hunger Games! Het spel werd gewonnen door **Dromedaris**, maar de show werd gestolen door **Simon Meyskens**, die tijdens het spel een bloeddorstige hond werd die de andere moest doden. Hij nam het hondgedeelte zeer serieus en blafte altijd als hij andere seniors zag.

Woensdag 8 augustus

Iedereen werd weer eens gewekt. De dag werd weer begonnen met een turnles en er was weer ontbijt. Nadat er weer een inspectie was, werd het tijd voor **Flicka** haar cursus over straffen en belonen. De seniors namen aandachtig notities en stelden interessante vragen. Na het middageten was het tijd voor het



eenheidsmiddagspel. De grootmachten van WOI moesten het tegen elkaar opnemen, dit leidde uiteindelijk in een groot eindgevecht. De seniors hadden de andere takken wel geïmpressioneerd met hun themakledij. Aangezien we Noord-Amerika waren, besloten we om **Joshua Naessens** te transformeren naar Trump en de rest waren zijn bodyguards. De oorlog werd deze keer gewonnen door Duitsland. De dag ging weer eens op het gemak naar het avondspel. Het was het avondspel van **Toko** en **Klipdas**. Alles verliep vlot.

Donderdag 9 augustus

De seniors werden 2 uur vroeger gewekt dan normaal voor een 2-daagse! Enthousiast sprongen ze allemaal uit hun bed en trokken ze hun uniform aan. **Leeuw** was speciaal gekomen uit Gent om met ons mee te stappen (waarvoor nog eens bedankt!). Met onze veel te zware rugzak stapten we naar het verre Nederland. Na goed doorstappen en veel gedonder, kwamen we aan in Valkenswaard. Daar werden we opgewacht door een overenthousiaste Hollander die ons meteen al liet springen, klimmen en pompen! Er was geen betere activiteit mogelijk voor na zo een zware tocht. Na de "survival" mochten we al onze frustraties van het kamp uitwerken met behulp van paintballgeweren. Maar we komen niet naar de scouts om plezier te maken, al snel moest de rugzak weer op de rug!

We reisden naar Eindhoven. Daar werd al het zakgeld van de seniors uitgegeven in de Albert Heijn. Na een korte reis kwamen we aan in Tilburg, vandaar was het nog maar 20 km stappen naar onze slaappleats. Hoe langer we stapten, hoe harder het begon te waaien en te regenen. We besloten om al onze scoutscharmes te gebruiken om te mogen slapen in een stal in plaats van het bos. De charmes werkten en we mochten in een warme feestzaal overnachten.

Vrijdag 10 augustus

We sprongen weer uit ons bed omdat het vandaag de lange tocht was. Op weg naar het beginpunt verloren we **Toko, Klipdas, Dromedaris, Joshua Naessens** en **Simon Meyskens**, die het moeilijk hadden om een rechte baan te volgen...? De groep werd in 3 verdeeld en het stappen kon beginnen. Tegen de middag werden de groepen al herschikt naar een kreupel team en 2 teams die het wel nog aankonden. We stapten onze lichamen kapot en na 86.4 km van de 90 km werd er unaniem beslist om de tocht vroeger stop te zetten. Het kreupel team was nog een pak weg van het eindpunt. Tijdens het wachten op de auto's was **Simon Meyskens** zelfs in slaap gevallen op straat. We kwamen aan in het Kattenbos en iedereen viel als een blok in slaap.



Zaterdag 11 augustus

Na een goede nachtrust stonden de seniors weer eens op. De spieren waren nog wat stijf en het bewegen verliep niet zo vlot, dus besloten we een gezelschapsspelletje te spelen dat de seniors zelf hadden uitgevonden: Aquapoly! Het is een mix van monopoly, trivial pursuit, mexico en veel water drinken. Voor **Toko** en **Joshua Naessens** was het net iets te veel water en die besloten het er gewoon maar uit te kotsen. Er waren geen winnaars, maar we werden wel beloond door pannenkoeken!! We probeerden te voetballen, maar ook dit was geen succes! Het avondspel van **Joshua Naessens** en **Klipdas** was rond het thema Fortnite. Het eindgevecht veranderde naar een dance battle en **Picus**, **Joshua Naessens** en **Simon Meyskens** ontpopten zich tot topdansers. Iedereen was nog wat moe van de 2-daagse, dus kropen we er weer vroeg in.



Zondag 12 augustus

Vol zenuwen stonden de seniors op. Het was tijd voor overgang! De turnles vond plaats in het speelbos waar de seniors voor een laatste keer zich mochten gedragen als een bende kleuters voor ze leiding werden. Takken en dennenappels werden naar elkaar gesmeten en er werd veel plezier gemaakt! Al snel was het spelen gedaan en begon de overgang. De seniors werden leiding en het was tijd om afscheid te nemen. Door het vele stof in het bos had iedereen tranen in zijn ogen... Afscheid werd genomen en de



nieuwe seniors werden verwelkomd. Zij werden gedoopt met een cantus en mochten ook de Hunger Games spelen. Dit keer was **Gaviaal** de winnaar. Hij had wel wat slachtoffers onderweg gemaakt, maar winnen is uiteraard belangrijker.

Maandag 13 augustus

's ochtends waren de seniors terug seniors. Voor sommigen was het terug wat aanpassen. Gelukkig werd dat terug snel duidelijk na een kleine 2km lopen met de rugzak. De seniors mochten vandaag hun spel gaan geven bij de welpen. **Toko, Picus, Dromedaris** en **Joshua Naessens** hadden een fortnite-thema spel gemaakt voor de wolven. De wolven, die ook allemaal fortnite spelen, vonden dit dan ook een goed spel. **Simon Meyskens, Klipdas** en **Sika** hadden de teerpoten de onmogelijke opdracht gegeven om Maggie de Block te redden van obesitas.



Tegen de avond hadden de seniors ook “nieuwe” leiding gekregen! **Beo** en **Sitta** hadden de taak van de moderators overgenomen om eens een spel te geven. ze speelden een date spel waarbij ze de perfecte match van leiders moesten zoeken binnen de scouts.

Dinsdag 14 augustus

We ontwaakten uit een diepe slaap en begonnen aan de dag. Aangezien het einde van kamp al in zicht was en er nog grapjes gezocht moesten worden voor de kampvuuravond, werd er stevig doorgewerkt. Het middagspel van **Sika** en **Dromedaris** werd geskipt en we bleven maar gaan. **Toko, Klipdas** en **Joshua Naessens** verzorgden het vuur voor de kampvuuravond. Het was weer eens lachen, gieren en brullen met de grapjes. Ook onze grapjes kenden succes. Zeker toen **Toko Jacana** en **Wezel** speciale uitreikingen gaf. Ook hadden we winnaars voor de beertjes! **Klipdas, Sika** en **Joshua Naessens** mochten de stout-beertjes ophalen.

Woensdag 15 augustus

Het was tijd om naar huis te gaan...voor de welpen en de jvg's. De ouderen moesten nog wat doorwerken en afbreken. De motivatie was niet altijd even hoog, maar het werk was af tegen de avond. We werden beloond door de eenheid met een kaas-en-wijnavond. Er werd goed gegeten en gedronken en er was weer een fantastische sfeer om het kamp af te sluiten.

Donderdag 16 augustus

Aan alle mooie dingen komt een einde, dus ook aan de seniors van 2017-2018! Voor een laatste keer werkten we als seniors zijnde op nakamp. De camions werden ingeladen in Lommel en weer uitgeladen in Gent. Er was even wat stress voor ID-kaarten, maar die werden al snel teruggevonden! Wij wensen jullie alleszins veel succes in jullie nieuwe takken en verwachten veel van jullie!

Graag bedanken we de aanwezige stamleden voor het lekkere eten, de eenheidsleiding voor al hun harde werk, de seniors voor het leuke jaar en vooral onszelf (hihi) de moderators voor onze inzet en engagement, doe zo verder.

Uw verslaggever ter plaatse

Stoutmoedige Lynx

Programma Seniors

Zaterdag 8 september 2018, 14u00 tot 17u30

De eerste dag als senior! We zorgen dat jullie gegevens up-to-date zijn en werpen een eerste blik op hoe ons jaar eruit zal zien. Met de nadruk op de tweede editie van midweek, die al bijna voor de deur staat. We kijken ook eens naar jullie interesse in de badgenwerking zodat we dit later kunnen inplannen. (altijd openen en sluiten in Wondelgem tenzij anders vermeld)

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 tot 17u30

We zijn de seniors, de oudste tak, dus wij moeten uiteraard ook de beste zijn. De moderators zullen jullie eens onder handen nemen en flink beproeven. Daarna kijken we hoever we staan in de midweek en ook horen we graag jullie wensen in verband met buitenlands kamp. 14h-17.30h

Zaterdag 22 september 2018, 14u00 tot 17u30

We zorgen dat we volledig klaar zijn voor het midweek gebeuren en starten met het spelenboek. 14h-17.30h

Zaterdag 29 september 2018

Geen vergadering

Zaterdag 6 oktober 2018

Geen vergadering. Moderatoren bereiden de midweek voor.

Zondag 7 oktober 2018 tot vrijdag 12 oktober 2018

Midweek!!! Infomail volgt.

Zaterdag 13 oktober 2018, 14u00 tot 17u30

De seniors trekken het midweek gebeuren dus door tot deze vergadering (hier spreken we dus wel weer af op het terrein). We houden het rustig en zorgen dat het script voor het Paasfilmpje afgewerkt is.

Zaterdag 20 oktober 2018 tot zondag 21 oktober 2018

Eerste leidersweekend ALLE SENIORS AANWEZIG!!

Zaterdag 27 oktober 2018 tot woensdag 31 oktober 2018

Herfstkamp

Zaterdag 3 november 2018

Geen vergadering

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

Dit is onze eerste 10u vergadering dus we gaan op stap. Nee niet op tocht hihi, we gaan een escaperoom gaan doen. Breng allemaal je fiets en 10 euro mee!

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00!

Het is spaghettiavond Slurpslurp. We blijven in Wondelgem en zijn ter beschikking als er hulp nodig is. We kunnen hier eventueel nog filmfragmenten maken mocht dit nog nodig zijn.

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering, maar wel klusjesweekend. Verdere info volgt.

Vrijdag 30 november 2018, 19u00 tot 22u00

De vrijdagavond vergaderingen zijn begonnen.

Stay Cheeki Breeki

Bedrijvige Fennek

Hoofdmoderator Seniors

fennek@dezwaluw.org

0471/80.02.58



EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent



